

TER OVERDENKING....

door O. Vossema

Elke stap die je zet, heb Ik je gegeven

Dat was de belofte aan Mozes zo lezen we in Deuteronomium 11:24. Iedere voetstap in het beloofde land werd hun eigendom en de uiterste grenzen waren enorm; vanaf de Eufraat tot de Nijl en dan nog een eind naar het Zuiden. Zo groot is het land nog nooit geweest, zelfs niet tijdens het bewind van Salomo.

Al in Genesis 15 lezen we deze belofte tijdens de verbondssluiting met Abraham. We moeten dus tot de conclusie komen dat Abraham en zijn nakomelingen die stappen nooit hebben gezet. Ze hadden dat wel kunnen doen, maar zijn er kennelijk niet aan toe gekomen om deze belofte serieus te nemen en er gehoor aan te geven en ... stappen te zetten.

Maar overdrachtelijk gesproken, geldt dat voor gelovigen in deze genade periode ook. Iedere stap die we geestelijk zetten maakt ons geestelijk rijker. We groeien daar van en dat is toch bedoeling voor ons als ik Efeze 4:11-15 goed begrijp.

De Heere God geeft ons Zijn complete Woord. We zijn vrij om dat te bestuderen en tot ons te nemen en als hulp geeft Hij ons ook apostelen, profeten, evangelisten, en herders en leraars. En dat alles om "de heiligen toe te rusten tot het

werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, enz." (vs. 12).

Daar gaat het de Heere God dus om hier en nu; geestelijk opgroeien tot een volwassen geestelijke man en vrouw.

Dan worden we ook niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, Die het Hoofd is, Christus.

Dat zijn niet mis te verstane woorden en dat is dus de opdracht aan gelovigen in deze periode van genade. En iedere stap die je daarin

gaat zetten, helpt je voort op deze geestelijke weg. Iedere stap die je daarin onderneemt, geeft meer rust en zekerheid. Met iedere volgende stap kunnen gelovigen ook verder groeien naar geestelijke volwassenheid. En als het dan om ons heen gaat stormen dan worden we niet meer heen en weer geslingerd door alles wat er op ons pad komt of voor de voeten geslingerd wordt. Want tegenwoordig verandert er veel in de samenleving, vermeende verworvenheden vallen zo maar weg en beperkingen nemen hand over hand toe onder valse voorwendsels. De overste van deze schepping (zie Luk. 4:6) krijgt zijn zaak steeds beter onder controle. Maar de Heere Jezus adviseert in deze zaak volgens vers 8: "Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij satan,

want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem

alleen dienen".
Simpel en duidelijk; gewoon doen. En nu is er weer een nieuw Bijbelstudieseizoen waar we ons voordeel mee kunnen doen. Tot versterking van de onderlinge band en om samen op te groeien in de volle kennis van de Heere God. Op die manier ga ik weer graag het nieuwe seizoen in; aan de vertrouwde hand van de Heere God. Ook de huiskamer Bijbelkringen gaan weer van start met frisse moed. De Heere God houdt met Zijn Kracht en Macht dat hele Lichaam bij elkaar volgens Efeze 4:14 en geeft ondersteuning. Dat geeft moed, toch?

