

**TER OVERDENKING....** \_\_\_\_\_ **door O. Vossema** \_\_\_\_\_

## **De Heere God laat ons niet maar wat aanmodderen**

Nadat de Heere Jezus Christus Zijn verlossende werk had volbracht op Golgotha en naar de hemel ging, werd het toch wat stiller in Jeruzalem. Maar het werk daarbuiten start dan volledig op en de blijde boodschap waaiert uit over Azië en Europa. We lezen hierover in het boek Handelingen (duur: 33 jaren). En ook dan laat de Heere God Zich niet onbetuigd en stuurt Hij bij en regisseert Hij alles.

Nog steeds is de boodschap die van het Koninkrijk. Johannes de doper begon daar al mee, zo lezen we in Mattheüs 3:2. De Joden moesten zich omkeren en terugkeren naar de wetten en beloften van de Heere God zoals Hij ze had laten opschrijven in het Oude Testament.

Die wetten hadden een prachtig doel en waren gegeven om Israël een topositie op het wereldtoneel te laten krijgen. Deuteronomium 28:13 zegt: “De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God...”

Dat was en is de bedoeling met Zijn volk Israël. Daarom hadden en hebben ze de opdracht om de grote daden van de Heere God in de hele wereld te verkondigen, volgens Psalm 105:1; Jesaja 43:21, e.a.

Daar waren ze nog steeds niet aan toe gekomen en ook anno nu drijft de Joodse staat steeds verder van

God af. Ook gedurende de Handelingenperiode helpt de Heere

God stevig mee, zo lezen we in Handelingen 5:12-16 waar allen (!) genezen werden, zelfs als er een schaduw van een apostel op hen zou vallen!

Maar dan, na de laatste en definitieve weigering van de hoofdmannen van de Joden in Rome, komt de ommekeer en gaat ‘het heil’ naar de heidenen en die zullen horen (Hand. 28:28). En ook dan laat de Heere God Zijn mensen niet zitten, maar helpt en sterkt Hij op een manier zoals alleen Hij dat kan en doet. De broeders en zusters worden bevestigd met de heilige geest van de belofte, lezen we in Efeze 1:13 en de Heere God was in hen een goed werk begonnen, volgens Filippenzen 1:6. En met en door middel hiervan werkt Hij het ‘willen en het werken’ in deze gelovigen.

Het begon allemaal al met de belofte van Jezus van de Trooster, n.l. de

Heilige Geest, zoals beschreven in Johannes 14:26. De Heere God kent Zijn mensen en weet wat er nodig is om ze bij te staan op hun aardse levensweg.

En Hij voorziet ze rijkelijk van alles wat ze nodig hebben. Er is een overvloedige genade en liefde. We krijgen een absolute verzoening die overal bovenuit stijgt. De Heere God is overal even gul mee en dat hebben mensen ook zo nodig. Hij laat ons niet maar wat aanmodderen, maar staat ons bij in alles en we mogen en kunnen ook de dingen waar we mee zitten in het gebed bij Hem brengen.

Ook dat kan een heerlijke opluchting geven.

Hij werkt het ‘willen en het werken in ons’ en dat is voor ons de praktijk van alledag. Daar mogen we 24 uur per dag aanspraak op maken. Heerlijke rust geeft dat in deze drukken wereld.

En we mogen samen met Paulus zeggen, zoals hij schrijft in 2 Timotheüs 4, vers 18: “En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en verlossen tot in Zijn hemels Koninkrijk”.

