

Een nieuw jaar is verschenen

De zoveelste in de lange rij van jaren en ze vlogen achteraf gezien veelal voorbij. 2021 was een bijzonder jaar en ik heb het idee om het maar snel achter ons te laten zonder te mijmeren over hoe het anders had gekund of gemoeten. We hebben daar trouwens toch geen invloed op.

De gedachte komt op aan die prachtige waarheid zoals we die lezen in Jeremia 17:7-8. Dit zijn de schitterende en hartverwarmende schatten uit Gods Woord. Het gaat hier over een mens zoals u en ik, die op de Heere vertrouwt, sterker nog: “wiens vertrouwen de Heere is”. Zo’n mens kan tijdens zijn of haar aardse bestaan ook de nodige drama’s meemaken. U en ik weten dat uit ervaring. Hierbij is geen verschil tussen gelovigen en ongelovigen, maar gelovigen zijn hier zeer sterk in het voordeel in veel opzichten.

Vers 8: “Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop”.

Die gelovige is dus elders opgegroeid maar nu verpoot door de Heere God die boom en zet hem dicht bij een waterloop. Daar gaat hij dan in de grond zijn wortels uitslaan naar dat Levende Water om zo overeind te blijven als er een

moelijk jaar van droogte en angst komt. En wij weten en geloven dat Christus de Bron van dat levendmakende water is.

Hij zegt het ook Zelf in Johannes 4:10 tegen de vrouw die Hij ontmoette bij een diepe put: “Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven” (vs. 14).

Het is een heel gesprek wat ze zo samen hebben, maar de boodschap komt wel over, want op het eind laat ze haar lege kruik staan, gaat terug naar de stad en getuigt tegen haar stadgenoten wat ze zag en hoorde. En ze gelooft het ook, want ze zegt in vers 29: “...zou Hij niet de Christus zijn?”

Daar gaat dan een positief getuigenis vanuit, want haar stadgenoten gaan ook naar de Bron om het met eigen ogen te zien. Vanaf dat moment staat die niet goed bekend staande vrouw niet meer alleen. Als er vanaf nu ‘jaren van hitte en droogte komen’

weet ze het Levende Water wel te vinden. Jeremia 17:8 zegt: “Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen”.

En wat gaat 2022 ons brengen? Het zijn grimmige tijden de laatste jaren en de leugen regeert meer dan ooit. Toch weten al die gelovigen groene bladeren te houden, want alle voorzieningen daartoe zijn ruimschoots beschikbaar gesteld door de Heere God. Hij geeft ook nog medegelovigen om samen de moed erin te houden. Paulus dankt de Heere God als hij onderweg naar

Rome de broeders ontmoet die hem tegemoet kwamen. Hij ging als gevangene, maar toch. Samen trokken ze verder op weg die nog te gaan was.

Zo ook wij? De Heere God heeft ons verpoet naar het Levende Water: Christus. In Galaten 2:20 zegt Paulus: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”. Houd dat vast geliefden, dan komt het goed.

Een hartelijke groet van de broederraad.

