

Gods kiemkracht

Als ik de natuur bekijk, kom ik steeds onder de indruk van de kiemkracht. Bloemen en bomen en struiken produceren enorme hoeveelheden zaden.

De es in onze tuin maakt prachtige propellertjes die op de wind ver weg drijven. Hele trossen van deze kleine wentelwiekjes zie ik nog hangen. Ieder zaadje is weer een potentiële nieuwe boom. Proberen om een idee te krijgen hoeveel het er ongeveer zijn stranden voortdurend, het moeten er miljarden en miljarden zijn. In een zo'n trosje zitten al 200 – 300 zaden en ik zie ontelbare trosjes tussen de bladeren. In weer en wind en koude en hitte staat deze kolos ons al jaren te imponeren. De stam is nu al zo'n 80 cm diameter en de hoogte niet te schatten. Hij geeft heerlijke schaduw in de zomer en 's winters laat hij de zon door om ons te verwarmen. De enorme kiemkracht is buitengewoon. Ieder jaar weer vegen we emmers vol propellertjes op die de groene container in gaan. Er ontsnapt er wel eens eentje en dan zie je een paar maanden later een klein boompje verschijnen, zo maar ergens. Als je die zijn gang laat gaan, wordt dat ook weer zo'n kolos. Indrukwekkend is die kiemkracht en die drang naar voortplanting en de wil tot voortzetting van de soort. God schiep dat zo in overeenstemming met Zijn (opstandings)kracht die ook zo indrukwekkend is, en even ondoorgrondelijk. De destructieve dood werd overwonnen door Gods opstandingskracht in overeenstemming met Gods imponerende levensdrang. Dan gaat het over eeuwig leven als hemelburgers bij Hem. Daar kan ik zo gelukkig van worden als ik daar over peins. Dat is positivisme en optimisme door dik en dun, maar bij de gratie (lees: *genade*) van God.

Er gaat zo veel mis op deze aarde, maar de reddingsboei is binnen handbereik, voor iedereen, in uw mond en in uw hart volgens Deuteronomium 30:14 en vers 19: “Kies dan het leven opdat u leeft, u en uw nageslacht.”

Schitterende, indrukwekkende woorden van onze Schepper, Die alles uit de kast haalde om ons te redden. In Deuteronomium 30 gaat het over Israël en hun aardse toekomst, die een Goddelijk garantie met zich mee draagt. Niks zelf klungelen en God menen een handje te moeten helpen door Joden naar Israël te brengen. God komt Zelf tot Zijn doel en dat geldt voor alle doelen de Hij Zich

gesteld heeft, zonder uitzondering. Dat kunnen we wel aan Hem toevertrouwen. Zo komt Hij ook met ons tot Zijn doel. Hij koos simpele, gebrekkige mensen uit van vóór de grondlegging der wereld volgens Efeze 1:4. Daarmee heeft Hij ook een doel en ook dat doel zal Hij bereiken en daar kan ik me mateloos in verheugen. Wij zijn Zijn maaksel, het werk van Zijn handen en Hij heeft alles gedaan om ons te redden en dat alles gratis en voor niks. Pakken die kans, het maakt het leven hier beneden een stuk anders. Het wordt een leven met toekomst, ook als er ziekte of andere narigheid is. We krijgen een gouden horizon aangereikt met daarachter leven in gemeenschap met Christus. Dan kost het ook geen moeite om ernaar te jagen om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding (Kol. 3:10). Dat brengt dan soms ook wel lijden en moeite met zich mee, maar die zijn altijd tijdelijk en te overzien, hoe lastig ook op het moment zelf. Ons gebed mag dan ook zijn om dichter naar Hem toe te groeien en Hem en Zijn plan beter te leren kennen. Vergetende hetgeen achter ons ligt, en ons uitstreckende naar het doel, de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus (Fil. 3:14).

Hand in hand met Jezus, over 't ruwe pad.
Jezus houdt vol liefde, trouw mijn hand omvat.

Onder blauwe hemel, onder stormgebruis,
Hand in hand met Jezus, kom ik veilig thuis!

Glorieklokken 268