

Een nieuw jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Het klinkt heel lang, een jaar, maar 't is zo maar weer om. Vooral als je agenda redelijk gevuld is. Vroeger op de kermis klonk het bij verschillende tenten: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar die kansen daar waren niet zo groot, er moest aan verdiend worden.

Ook voor gelovigen een nieuw jaar en wellicht even de balans opmaken. Misschien zelfs plannen maken? De Heere God denkt ook plannen uit volgens 2 Samuel 14, vers 14: “God neemt het leven niet weg, maar denkt plannen uit, zodat de verstotene niet van Hem verstoten blijft”. Gelukkig maar, want de mens was ooit verstoten uit de Hof waar de boom des levens stond. Dat had desastreus gevolgen, zegt Genesis 3:14-24. Vers 24 eindigt met de woorden: “Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken”.

Toch hebben die plannen van de Heere God tot gevolg gehad dat Hij simpel weer gevonden kon worden.

En... er bleek al van vóór de grondlegging der wereld ook een schitterend, alles overtreffend genadeplan gereed te liggen. Paulus mocht het op het nippertje uit de doeken doen, want slechts een paar jaren later werd Jeruzalem onder de voet gelopen door de Romeinse legers, en de tempel verwoest. Toen kwam Gods prachtig uitgewerkte plan goed van pas, want hoe had het anders gemoeten?

Zoiets geeft mij altijd weer moed en ik word er ontzettend blij van. Want dankzij dit prachtige Evangelie is aan ons ‘die veraf waren en aan hen die dichtbij

waren' vrede verkondigd. (Efe. 2:17).

In het volgende vers, Efeze 2:18, lezen we dat wij door één Geest weer toegang tot de Vader hebben. Dus geen vreemdelingen en bijwoners, maar huisgenoten van God!

Dit wil ik heel graag, samen met medegelovigen, vieren, zo vaak mogelijk. En gelukkig zijn daar plenty mogelijkheden voor om dat samen te doen. Er zijn daarvoor samenkomsten en Bijbelstudies, zangdiensten,

midwintermaaltijden en huiskringen. Allemaal mogelijkheden om samen met medegelovigen verder te groeien in ons geloof, want ook hier geldt: stilstand is achteruitgang. Eén enkele korenhalm kan gemakkelijk buigen en knikken in de storm. In een grote bos korenaren hebben ze steun aan elkaar. Zo heeft de Schepper dat geschapen en daar kun je dus dankbaar gebruik van maken. Wellicht een tip voor 2024 (en verder)!

