

## Bizarre en ongewone tijden maken we mee

Denk niet dat wij in 2020 voor het eerst als complete samenleving van slag zijn. Dat kwam veel vaker voor in het verleden en veel rigoureuzer nog dan nu. Neem nou de tijd van Daniël.

Als jonge kerel met al zijn volksgenoten uit zijn vaderland gehaald en naar een ver, vreemd land geslept met andere gewoonten en taal. Zijn eigen naam mocht hij niet meer gebruiken. Zijn ouders hadden hem Daniël genoemd: ‘Mijn rechter is God’. Maar in Babel nu wordt hij Beltsasar genoemd en dat betekent: ‘Bel (de zonnegod) beschermt het leven’. Met die naam wordt hij iedere dag jarenlang genoemd.

Maar Daniël gelooft van harte in de HEERE, de God van Israël en steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij was een pientere knaap en wordt aan het hof geplaatst om Chaldeeus te leren en de geschriften van Babel. Alles heeft hij achter moeten laten in zijn thuisland Israël. Huis en haard, en landerijen. Een volstrekt andere cultuur krijgt hij te verwerken, een samenleving zonder tempeldienst en heilige feesten, en zonder kennis of respect voor de God Israël. Dat ben je volledig ontheemd en dat is nog wel wat anders dan wij nu met dat corona gedoe meemaken.

Maar Daniël heeft volgens hoofdstuk 9 de beschikking over de boekrol van Jeremia en die bestudeert hij ook. Hij leest daarin dat voor deze ballingschap in Babel totaal 70 jaar voorbij moeten zijn gegaan, na de verwoesting van Jeruzalem.

Het eerste wat hij vervolgens doet is bidden en in gesprek gaan met de Heere God. Er volgt een ontroerende en oprechte opsomming en belijdenis van alles waarin de Joden tekort zijn geschoten.

Terwijl hij daarmee nog bezig is, komt de man Gabriël ‘snel naar hem toegevlogen’ om Daniël de betekenis te doen begrijpen van de dingen betreffende de invulling van de zeventig jaren. Allemaal zeer ingrijpende zaken voor een mens om hiermee te worden geconfronteerd. De Heere God laat hem d.m.v. visioenen zien wat er allemaal nog staat te gebeuren in de toekomst. Daniël is er volledig door van slag, volgens hoofdstuk 10 en hij rouwt drie weken en onthoudt zich van smakelijk voedsel.

Nou gaat het er mij niet om deze profetie te analyseren, e.d., maar meer om de houding van de mens Daniël. Hij raakt door alles wat hij ziet en hoort uitgeput en bekent dat ook eerlijk aan de Heere God: “Mijn HEERE, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb”.

Hij beëindigt dit door te zeggen: “... er is geen adem in mij overgebleven” (10:16).

Vers 18: “Toen raakte Hij Die het uiterlijk had van een mens mij opnieuw aan en Hij versterkte mij”. Op deze manier komt de Heere God de zwakke mens Daniël tegemoet en zo kennen we Hem ook uit andere Schriftplaatsen.

En dan Gods bemoedigende woorden uit vers 19: “Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u: Wees sterk, ja, wees sterk”.

Terwijl de Heere God nog met Daniël spreekt, wordt hij versterkt en ook dat zegt hij tegen de Heere

God. Vers 19b: “Laat Mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt”. Daniël weet zich versterkt door Gods hulp; nu kan hij er weer tegenaan. Zo mogen wij ons ook realiseren dat er wij een hoger doel hebben dan aardse dingen te bestrijden, we zijn immers hemelburgers en de Heere God heeft ons als bevestiging Zijn Geest in ons gegeven tot hulp en gids. Laten we daarom vooral in deze tijd daar volop gebruik van maken en Gods Woord meer en meer tot ons nemen. Dat tilt ons ver boven doemdenken uit en dat hebben we juist nu zo dringend nodig!

*Namens de Broederraad alvast  
gezegende Kerstdagen en een goede  
jaarwisseling!*



**www.vegzeist.nl** (kijk op de website voor actuele info)