

TER OVERDENKING.... door O. Vossema

---

## Het jaar is bijna om, op naar het volgende

Psalm 127:1 zegt: “Als de Heere het huis niet bouwt; tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.” Dit geldt vanzelfsprekend voor het volk Israël, de tempel en de stad Jeruzalem. Van de Nieuwtestamentische Gemeente, het Lichaam van Christus, was toen nog geen sprake. Als het woord ‘gemeente’ in de Psalmen voor komt, heeft het betrekking op Israël.

Romeinen Maar overdrachtelijk is het wel een prachtige waarheid. Als de Heere Zich niet over de Gemeente ontfermt, wie moet dat dan doen? Het ligt volkomen buiten onze mogelijkheden en gezichtsveld om te weten wat er allemaal gaande is binnen het Lichaam van Christus en welke kant het op gaat. Maar wees gerust, de Heere ontfermt Zich er wel degelijk over. Het was tenslotte Zijn prachtige plan van al heel lang geleden.

Niet wij, die deel uitmaken van het Lichaam van Christus, trekken de kar. Christus is het Hoofd. Hij maakt de plannen. Hij voelt en regisseert, stuurt en bepaalt, en weet wat er gaande is. Hij weet ook als geen ander wat we individueel nodig hebben. Dat is toch wel een heerlijke geruststelling.

Wij mensen kunnen ons nog wel eens zorgen maken over bepaalde dingen. Ik merk dat er broeders en zusters zijn die zich tegenwoordig

ernstig zorgen maken over vele zaken. Over de kerkgang bijvoorbeeld. Sommigen blijven thuis op zondagmorgen en willen ook geen verantwoordelijkheid dragen voor wat er zoal te doen is. Gelukkig mogen wij over het 's zondagse kerkbezoek niet klagen, reden tot dankbaarheid. Bovendien zijn er ook nog veel luisteraars naar de diensten via internet. Het gaat de hele wereld over en dat moeten we vooral niet vergeten. Laten we ook al die luisteraars en medegelovigen betrekken in onze gebeden ook al kennen we ze niet allemaal. Laten we samen bidden dat de boodschap goed overkomt en begrepen wordt, en dat mensen er door gezegend worden.

In Jesaja 48:17 staat: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u moet gaan.” En zo is het maar net. Hij weet wat goed voor ons is en wij

moet vooral niet vasthouden aan gewoontes om de gewoonte zelf. Hij leidt en stuurt, bekommert Zich en leert ons wat nuttig is. Hij geeft ons Zijn Woord. Daar is zoveel van te genieten en er komt geen einde aan. Als je een kerstpakket krijgt, dan ga je dat uitpakken en je laat je verrassen, maar uiteindelijk bereik je de bodem van de fraai versierde doos en dat was het dan. Zo gaat het met Gods grote cadeau aan ons niet, daarvan bereiken we nooit de bodem. Steeds weer zijn er nieuwe, onverwachte heerlijkheden en als je dat samen ontdekt, betekent dat ook gezamenlijke blijdschap en als afsluiting een gezamenlijk dankgebed naar onze hemelse Vader toe. Dan ga je met een lied in je hart naar huis.

Dat is wat de Bijbel ‘gemeenschap’ noemt. Paulus schrijft daarover in Filippenzen 2, vers 1: “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in

nederigheid de een de andere voortreffelijker achten dan zichzelf.” Dit mogen we toch wel met blijdschap tot ons nemen; dit is Gods bedoeling voor ons anno nu. Zo functioneert de Gemeente van Jezus Christus intern en dat is inclusief al die broeders en zusters die genieten van dezelfde boodschap via de moderne media, en die we niet allemaal kennen. Zijn er innige gevoelens en ontferming bij ons en zijn we één van zin? Staan onze neuzen dezelfde kant op? De kant van Christus, want daar gaat het om volgens genoemde tekst.

Dat zijn belangrijke details voor het naar behoren functioneren van dat stukje van het Lichaam van Christus dat in Zeist samenkomt en waarbij aan de buitenkant van het gebouw ‘VEG’ staat. Het Hoofd trekt de kar en wij, die een klein stukje daarvan uitmaken, hebben onze eigen verantwoordelijkheden en mogen genieten van wat God geeft. Met zo’n liefhebbende en zorgzame Vader durf ik het nieuwe jaar wel weer in.

*Mede namens de Broederraad wens ik u gezegende Kerstdagen, een heel gezellig oud en nieuw, en veel heil en zegen in het 2024!*

