

Het algoritme van de Heere God

Je hoort veel over algoritmes tegenwoordig. De meest beruchte toepasser is wel de belastingdienst die er grof mee in de fout gaat. Een algoritme is eigenlijk een systeem waarmee je dingen kunt selecteren.

Stel er is een voetbalclub die op zoek is naar nieuw talent. Dan kijk je in het bevolkingsregister en zoekt b.v. alleen naar mannen tussen de 12 en 20 jaar oud. Dan wil je ook graag weten of ze gezond zijn en geen onzichtbare kwalen hebben, dus moet je de medische dossiers even inzien. Dat is gemakkelijk tegenwoordig, want alles hangt aan internet en dat is zo lek als een mandje. Ook van de ouders en grootouders worden alle bijzonderheden even meegenomen, je weet maar nooit.

Zo kun je dus een algoritme opzetten om (automatisch) te selecteren wie in aanmerking zou kunnen komen voor de voetbalclub. Daar schrikt u misschien van maar zo gaan de belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen al jaren te werk en ze rekenen het uit tot 3 cijfers achter de komma.

Als de Heere God voor het verlenen van Zijn liefde en genade een algoritme zou gebruiken, hoe zou die er dan uit moeten zien, vroeg ik

mij af. Ik denk heel simpel. Het gaat uitsluitend om mensen, dus niet-aardse wezens en beesten zijn uitgesloten. De geardeheid of het geslacht van deze mensen wordt niet meegewogen, want je bent die je bent. Ze mogen zijn geboren of via een keizersnee op de wereld gekomen zijn. Zelfs baby's die het niet hebben gered om levend uit de baarmoeder te komen, horen er bij. Op welk continent men woont en van welk volk men afstamt, alsmede de huidskleur en andere bijzonderheden zijn volstrekt onbelangrijk. Naar verstandelijke vermogens of intelligentie wordt niet gekeken. Of die mensen soms vreselijk foute voorouders hadden, is totaal niet van belang. Onder welk sterrenbeeld ze ter wereld kwamen ook al niet.

Al die mensen komen in aanmerking voor de onmetelijke liefde en genade van de Heere God. De hoeveelheid genade en liefde is onbepaald en de houdbaarheid oneindig. 'Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen',

schrijft Paulus in Titus 2:1, en van zichzelf in 1 Korinthe 15, vers 10: ‘Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest’.

Romeinen 3, vers 24:

‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet (gratis) gerechtvaardigd door Zijn genade door de verlossing in Christus Jezus’.

Romeinen 5 vers 5:

‘En de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort’.

Romeinen 8, vers 37:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad’.

Ziet u? Geen enkele beperking, restrictie of uitzondering. Prachtig toch? Zo is de Heere God. Houdt dat vast!

