

TER OVERDENKING...._____ door O. Vossema_____

Wie beheert het Wereld-Wijde-Web?

We maken er bijna allemaal gebruik van en soms is het erg gemakkelijk ook. Even snel informatie /adressen /openingstijden vinden kan iedereen. Elkaar een mailtje of een appje sturen werkt doorgaans feilloos.

De mensheid is ondertussen al behoorlijk afhankelijk van dit grote wereld wijde internet netwerk. We kunnen elkaar zelfs MP3-tjes sturen met de preek van gisteren en Bijbelstudies die we dan op onze eigen tijd of in delen kunnen terugluisteren. Gemak dient de mens in vele opzichten.

Maar er schijnt ook nog wel eens iets fout te gaan en dan bedoel ik niet een per ongeluk defect raken van een verbinding of een stukje elektronica of een stukgetrokken kabel. Nee, de mens zelf is buitengewoon vindingrijk als het om saboteren gaat of expres verkeerde informatie sturen. Nepnieuws heet dat.

Netwerken worden met regelmaat gekraak en privégegevens liggen voor het oprapen en er schijnt niets aan te kunnen worden gedaan. Belangrijke overheidsinstellingen en semi-overheid worden wekelijks gehackt ondanks indrukwekkende betrouwbaarheidscijfers. 'Firewall' klinkt indrukwekkend, maar blijkt een lachertje.

En van dit fenomeen maakt de mens zichzelf afhankelijk en het is volledig buiten zijn controle.

Verbaas u niet als u op een gegeven moment een mailtje van mij krijgt

waar onder staat:

ojvossema@ziggo.nl wat toch echt niet van mij afkomstig blijkt te zijn. En het gaat zeker zover komen dat ook MP3-tjes van preken en studies moedwillig verziekt worden. Als de belangen van de beheerders en anderen maar groot genoeg zijn, gaat dat zeker gebeuren.

En nu we het over beheerders/ beheersers hebben, wie zijn dat eigenlijk en handelen ze vanuit positief Christelijke motieven? Ik ben overtuigd van het tegendeel. Verbaas je niet als doorgaans betrouwbare internetbronnen verhalen de wereld in sturen die volledig en bewust gelogen zijn. Politici slaan elkaar er dagelijks mee om de oren en naties zitten elkaar ermee dwars. Ik ben zeker dat de 'grote dooréénwerper' er de hand in heeft. We kennen die persoon beter als satan, de chaosmaker en

‘mensenmoorder vanaf het begin’ volgens Joh.8:44. Van dit systeem maken we ons afhankelijk en daar betalen we met zijn allen vorstelijk aan mee. Daar betalen we meer voor denk ik soms dan het bedrag wat we zo gemiddeld in de collecte doen op zondag in de dienst. Want ook daar zijn vaste kosten zoals onderhoud, electra, gas en het kerkblad om maar eens wat te noemen. Wil je alleen de dienst via het netwerk beluisteren dan kan dat, maar raak je minder en minder betrokken bij de mensen die zich hiervoor inzetten.

Ik vraag me wel eens af: leest iedereen het kerkblad wel? Weet iedereen van de zieken en de zaken die actueel zijn? Zijn we bereid om ons steentje bij te dragen om het Woord te kunnen blijven verkondigen bij en via de VEG in Zeist? Nog steeds bereiken we veel mensen, inderdaad ook via internet, maar voor hoelang nog? Of willen we alleen maar meegenieten zonder een helpende hand te bieden en

komen en gaan wanneer het ons uitkomt. Nog steeds functioneert dat kleine stukje van het ‘Lichaam van Christus’ zoals de Gemeente in de Bijbel genoemd wordt in Zeist onder de naam VEG.

Hopelijk krijgen alle bezoekers oog voor de zaken die spelen en waar ik me zorgen over maak. En ook dit stukje krijgt je alleen onder ogen als je de moeite neemt om het kerkblad mee te nemen en een keer te lezen. Dan kom je er ook achter waarvoor je nog meer kunt bidden en nog meer kunt danken.

En schrijf ook zelf eens een stukje over datgene wat je bezighoudt, dat versterkt de onderlinge gemeenschapzin zeer. Ik hoop van harte dat dit schrijven in ieder geval hier en daar een paar gedachten op gang brengt om eens verder te kijken dan onze geestelijke neus lang is.

Een hartelijke broedergroet van een bezorgde, edoch opgewekte medegelovige.

