

Van A naar Beter...

Dat is wat we op de snelweg lezen; zo wil men ons dit doen geloven. Niet dat de files minder worden of het aantal verkeersslachtoffers afneemt, die nemen alleen maar toe.

Maar toch wil Veilig Verkeer Nederland ons op de mouw spelden dat ze 'iets' steeds beter doen, dat er 'iets' steeds beter gaat. Ik zoek nog wel eens uit, wat dat 'iets' precies is.

Maar de claim van goed naar nog beter is wel een prima Bijbels principe, zoals ook staat in Hebr. 10, vers 9: "Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen".

De eerste mens, Adam, was uit de aarde en behoorlijk sterfelijk, volgens 1 Kor.15:45, maar de laatste Adam, ofwel de tweede Mens, werd tot een 'levendmakende Geest'.

Het eerste manna was perfect voor de mens gedurende de woestijnreis, er zat alles in, vezels, vitaminen en mineralen, zodat baby's en grijsaards er prima van konden groeien en leven. Maar het Manna dat van God uit de hemel komt is vele malen beter.

Johannes 6, vers 33: "Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft". Onze eerste, aardse geboorte is een buitengewoon complexe en prachtige aangelegenheid, maar de

wedergeboorte, waar Jezus met Nicodemus over sprak, stijgt daar ver boven uit.

Zelfs het land dat overvloedige van melk en honing en waar de Heere God zoveel extra's aan gedaan had door b.v. de wilde dieren te verdrijven en waar Hij beloofde dat er geen misgeboorte zou zijn onder mens en dier; zelfs dat is volgens de Bijbel geschikt voor verbetering. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar toch staat het in klare taal in de Bijbel in Ezechiël 36:6-12: "Ik zal u doen bewonen als in uw vroeger tijden, ja, Ik zal u meer goed doen dan in uw begin." En dat Oude Verbond dat de Heere God sloot was ook niet mis, daar staan prachtige beloften in, maar ook dit wordt vernieuwd door een Nieuw Verbond voor Israël met nog mooiere beloften en toezeggingen. En zo ook met de stad Jeruzalem; het oude ligt nu eigenlijk al half in

puin met zijn klaagmuur en ontbreken van de tempel, e.d. Het is geen schaduw meer van dat onder Salomo.

Maar het nieuwe, Hemelse Jeruzalem steekt daar letterlijk en figuurlijk mijlenver bovenuit. De bouwmaterialen zijn goud en glas en edelgesteente met poorten die van Parels gemaakt zijn. En ook aan de mens gaat deze schitterende vernieuwing niet voorbij. Wij zijn hemelburgers geworden en mogen ons bekleden, volgens Efe. 4:20-24, met de nieuwe mens die overeenkomstig het ‘beeld van God’ geschapen is.

En zelfs de schepping die kreunt en zucht en in barensood is zal in zijn

geheel worden vernieuwd. En op die splinternieuwe hemelen en aarde zal ‘gerechtigheid’ wonen volgens 2 Petr. 3:13. Daar geloof ik graag in; daar word ik heel blij van.

Grootse dingen zal de Heere God nog doen in de toekomst, maar dat is Hem wel toevertrouwd, dat bewijzen al Zijn prestaties uit het verleden.

Hij is de Ontwerper en de Bouwmeester. Hij is de Eerste en de Laatste en buiten Hem is er geen God (Jes. 44:6).

Opb. 1:17 zegt: “Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste en de Levende en Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend geworden tot in alle eeuwigheid. Amen.” Wat een God is Hij!

