

TER OVERDENKING....\_\_\_\_\_door O. Vossema\_\_\_\_\_

## Diplomatieke onschendbaarheid

Zoiets bestaat in de wereldpolitiek en het werkt als volgt. Stel dat de ambassadeur van Ethiopië 's nachts op zijn fiets zonder licht in een buitenwijk van Den Haag rijdt. Een wakkere agent van het immer alerte Haagse korps betrapt hem op heterdaad en houdt hem staande. Een gewone burger zou nu op de bon geslingerd worden, maar ziedaar, deze man is niet zomaar een mens, hij is ambassadeur en bezit daarom diplomatieke onschendbaarheid.

Hij heeft in ons land deze unieke status als ambassadeur. Hoe vaak hij de Nederlandse wet ook overtreedt, hij kan er niet voor gestraft worden. Daar wordt natuurlijk ook wel fors misbruik van gemaakt, maar justitie staat altijd machteloos.

Dat is eigenlijk vergelijkbaar met gelovigen in deze genadetijd. Onze status is die van hemelburger, ons burgerschap/politiek is in de hemel. Dat hebben we aan de Heere God te danken, Hij heeft ons daartoe gepromoveerd. En we zijn Zijn ambassadeurs op aarde. Onze geestelijke onschendbaarheid staat vast! Daarboven zijn de dingen die bij ons prioriteit hebben en dat zoeken we. Daar houden we ons, samen met medegelovigen, mee bezig; dát bedenken we en al het andere komt op het tweede plan. We hebben ons natuurlijk, zolang we nog hier beneden zijn, wel netjes te

gedragen om te voorkomen dat we onszelf in de nesten werken, en daar zijn we zelf bij. Maar aan onze prachtige, hemelse status kan de tegenstander van de Heere God niets veranderen. En als er weer een gelovige komt te overlijden moet hij knarsetandend toezien dat die persoon rechtstreeks naar zijn of haar hemelse Vader gaat. Op deze manier wordt o.a. gerealiseerd wat we in Efeze 3:10 lezen: "... opdat nu door (middel) van de Gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden ..." Zo doet de Heere God dat.

Satan kan ons op allerlei manieren dwars zitten, maar onze status als hemelburger kan hij ons niet ontfutselen. Absoluut onmogelijk. En er spoken heel wat aanhangers van satan rond weten we uit de

Bijbel, maar gelukkig kunnen we dat niet waarnemen. De gevolgen om ons heen in de samenleving wel. Soms lezen we in de Bijbel dat het aan een mens gegund wordt om het grote Legioen waarmee de Heere God ons beschermt even te zien als troost. Bijv. destijds aan de knecht van Elisa. (2 Kon. 6:15-20).

Die staat vroeg op in een belegerde stad en de schrik slaat hem om het hart als hij de kolossale legermacht rondom de stad ziet, met paarden en strijdwagens.

Elisa zei: “Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn”.

En Elisa bad en zei: “HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag, en zie, de berg

was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa”.

Zo werd het toen aan een mens vergund om even meer van de realiteit te zien dan normaal. Er is niets wat onze Schepper ontgaat, Hij heeft de regie.

2 Kronieken 32:7 zegt: “Wees sterk en moedig, weest niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië en ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is, want mét ons is er meer dan met hem. Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren.”

Bij ons gaat het over *geestelijke* zaken, maar het is dezelfde Sterke God Die mét ons is!”

