

TER OVERDENKING.... door O. Vossema

Beloofd is beloofd!

Als je iets belooft, moet je ook woord houden. Belofte maakt schuld. Het woord 'belofte' houdt wel iets in. En het maakt wel degelijk uit, wie er een belofte doet.

In de politiek worden tijdens de aanloop naar verkiezingen heel gemakkelijk de mooiste beloften gedaan aan de kiezers, maar later blijkt maar al te vaak dat het schone schijn was. De politicus wist dat natuurlijk al wel, maar de kiezer voelt zich bedrogen en neemt zich voor om bij de volgende verkiezingen op een ander te stemmen. De mens laat zich heel gemakkelijk een politiek oor aan naaien. De les die hieruit geleerd zou moeten worden, is: Kijk ontzettend goed uit aan wie je je toevertrouwt. De geschiedenis leert dat de mens niet op een ander mens kan vertrouwen. Hét centrale thema van de Bijbel is dan ook Psalm 118, vers 8: "Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen." Dit is precies het middelste vers van de Bijbel.

Als we ons werkelijk hierdoor laten leiden, kan er maar Eén uit de bus komen Die alle gedane beloften altijd waar maakt en dat is de Heere God. Met Hem kun je rustig in zee gaan en geen zee is Hem te hoog. Aan Hem kun je je rustig

toevertrouwen, want Hij alleen is volledig en altijd te vertrouwen. Bij Hem is het fenomeen 'schone schijn' volstrekt onbekend, want Hij heeft alles onder controle. In Mattheüs 28:18 zegt de Heere: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde." God belooft schitterende dingen die absoluut werkelijkheid gaan worden. In de Bijbel worden ze van voor tot achter beschreven; ik noem er een paar. Psalm 55:23 "Werp uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhouden: Hij zal niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt." En wij zijn gerechtvaardigd door Gods genade, volgens Titus 3:7. Volgens Efeze 1:13 zijn wij ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat betekent in ieder geval dat er nog wat moois gaat komen boven alles wat we al gekregen hebben en dat is nogal wat. Er is een enorme berg van genade van God beschikbaar voor ons en we hebben dat ook heel erg nodig. Paulus spreekt daarover in Efeze 2:7 en hij zegt: "...en Hij heeft ons mede opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat Hij de

komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.” Die toegezegde genade is dus alles overtreffend. ALLES, d.w.z. van God uit is er geen enkele beperking. De grootte van Gods genade heeft dus niets te maken met de hoeveelheid keren dat wij de plank misslaan. Daar hoeven we dus nooit meer over in te zitten. Ik weet dat er oprechte gelovigen zijn die hiervan weten en het ook geloven en toch zeggen, ja maar... en ze weigeren consequent om zich deze blijde boodschap volledig toe te eigenen. Zoiets vind ik moeilijk te begrijpen en ik vraag dan: Is de Heere God in Zijn genade te kort geschoten of is het werk van de

Heere Jezus op Golgotha onvolledig? Heeft de Heere God ergens iets over het hoofd gezien? Onvoldoende genade wellicht? Nee, maar ik...

Maar wat is belangrijk voor ons? Dit: Aanpakken, die alles overtreffende genade en liefde. We hebben het dringend nodig en het geeft rust. Pas dan kun je met frisse moed iedere nieuwe dag weer met een dankgebed beginnen. Dan kun je je ziel, je zelf zeg maar, tot de Heere God opheffen zoals het zo mooi staat in Psalm 143:8. Dan blijft er de hele dag dat danklied in je hoofd zingen:
Dank U, dat U mij steeds wil sterken
Dank U, dat U mijn zwakheid kent,
Dank U dat U mij steeds laat merken
Dat U bij mij bent.

