

*TER OVERDENKING*....\_\_\_\_\_ door **O. Vossema**\_\_\_\_\_

## **Onze Verlosser had wél een ruimschoots toereikend vermogen**

De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter merken we. De kloof tussen overheid en volk ook.

Officiële instanties zijn steeds slechter te bereiken of helemaal niet. Je krijgt hooguit een pratende computer aan de lijn met een ellenlang keuzemenu waar jouw vraag nooit in voor komt. En krijg je dan na heel lang wachten en echt mens aan de lijn dan hoor je hooguit een voornaam. Moet je die persoon later nog eens spreken blijkt dat volstrekt onmogelijk. Dan krijg je altijd een ander en kun je het hele verhaal weer afsteken. Wat een gedoe. En als je geen PC hebt, ben je helemaal de klos. Dan ben je bijna een para, iemand die naast de maatschappij zich probeert staande te houden. Dit soort aardse problemen kent iedere gelovige natuurlijk ook, maar wij hebben een liefdevol alternatief. De Heere God die rust geeft en liefheeft en zorgt.

We lezen in Psalm 49 over de superrijken die de baas spelen over de armen en ze op de hielen zitten.

En dat is maar al te waar weten we ondertussen. Maar al die superrijken kunnen nog niet eens één mens werkelijk verlossen. En daar blijken volgens vers 9 twee redenen voor. Ten eerste is de losprijs voor één mensenleven te kostbaar. En ten tweede zijn al hun miljarden ontoereikend. Die rijken denken dat ze voor altijd zullen doorleven en het ‘verderf’ nooit zullen zien. Dwazen en onverstandigen komen voor hun ogen om en laten hun vermogen na, maar toch leren zij daar niets van. Ze denken dat hun imperium altijd zal blijven bestaan. Hoe kortzichtig kun je zijn... Toch zijn ook zij sterfelijk en gaan dus gewoon dood, net als de dieren (vs. 13). Verrassend toch om zo gedetailleerd dit al in een Psalm beschreven te zien? Maar vers 16 gaat dan over de zekerheid dat de Heere God de oprechten verlossen zal: “Hij zal mij opnemen”. En vul gerust uw eigen naam in bij dit vers.

Want dat is onze realiteit, want: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kol. 1:13). Christus Jezus heeft Zijn verlossingswerk op Golgotha volbracht en daar plukken wij iedere dag de vruchten van. Als ik in de samenleving om me heen kijk, word ik daar niet vrolijk van... Maar van lied 112 wordt ik wel heel blij:

*Maar ik weet in wie 'k geloofd heb,  
en ben verzekerd, mijn Heer is machtig.  
Dat Hij het pand Hem toevertrouwd  
Tot die dag bewaard voor mij*

En dat pand is super kostbaar; het bevat alles wat we in Christus ontvangen hebben. Vergeving, liefde, hemelse zegeningen, een hemelse toekomst. Te veel om op te noemen en mensenwoorden schieten te kort. Maar daar word ik wel heel gelukkig van.

En die rijken? Ik hoop dat ze ook ooit de liefde van Christus zullen aanvaarden en hun leven daarop richten.

