

## God hoort!

Er is een God, Die merkt en hoort en luistert, ook als er geen woorden zijn, maar enkel slechts gedachten. We hebben een gulle God. Hij is rijk aan goedheid en vergeving en genade. Hij weet ook hoe wij in elkaar zitten. Psalm 103:14 “Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat we stof zijn.”

1. God luisterde naar het gekerm van de Israëlieten volgens Exodus 2:24 “Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en Jakob.”
2. God luisterde naar het geroep van Mozes volgens Exodus 14:15 “Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken.”
3. God wist precies wat Hanna in haar hart zei volgens 1 Samuël 1:13 “Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen.”
4. God luistert als een mens tot Hem bidt volgens Nehemia 2:4-5 “Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning: Als het de koning goedgevondt, en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt...”
5. Zelfs wanneer er vanuit de diepste put de naam van de Heere wordt aangeroepen dan hoort Hij dat volgens Klaagliederen 3:55 “Ik heb Uw naam aangeroepen, HEERE, vanuit het diepste van de put.”
6. En als Jona diep in de problemen zit dan hoort God ook dat volgens Jona 2:2 “Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis.”
7. En ook de gedachten van een mens zijn bij de Heere God bekend volgens Lukas 24:15 “En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen mee liep.” Vers 38: “En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart?”

Hierboven zeven voorbeelden uit de Bijbel. Meer voorbeelden hebben we toch eigenlijk niet nodig. Dit geeft toch een prachtig en geruststellend overzicht van Gods oplettendheid m.b.t. de mens. Jeremia 29:11 zegt: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, om u toekomst en hoop te geven.” Maar wat van onze kant nog zou kunnen ontbreken, is dat we Hem helemaal niet betrekken in onze

omstandigheden. Soms moeten we daaraan weer worden herinnerd door medegelovigen. We kunnen soms denken dat we met dit of dat probleem niet bij de Heere God aan kunnen komen. Dat berust dan op een vergissing onzerzijds. Christus is in Zijn relatie tot ons weliswaar geen Hogepriester, maar Hij kan wel meevoelen met menselijke zwakheden volgens Hebréeën 4:15 “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar *Een* Die in alles op dezelfde wijze als *wij* is verzocht, *maar* zonder zonde.”

Hij heeft Zijn veilige plek in de hemel opgegeven voor de mens. En Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden volgens Hebréeën 5:7. Dus kunnen we altijd met onze gedachten en problemen bij Hem terecht.

We mogen bidden, roepen en kermen, of alleen maar in onze gedachten met Hem bezig zijn. Hij luistert en hoort en weet wat we nodig hebben. Hij zal ons niet altijd onmiddellijk uit de problemen halen, maar wel in de problemen bijstaan. Er kan best veel mis gaan in een mensenleven en we ervaren dat soms als behoorlijk lastig. Toch zal Zijn luisterend oor er altijd zijn en er is geen keuzemenu. Er is een directe en vaste lijn met een geopend oor. Gewoon gebruik van maken zou ik willen zeggen Heb ik ook moeten leren en moet dagelijks bijleren hoe ver dat gaat. Ik denk niet dat er van God uit een begrenzing is. Reden tot grote dankbaarheid dus!