

Abba, Vader!

Wie God mag kennen als zijn of haar hemelse Vader is een bevoorrecht mens. Talloze mensen denken, dat God de Vader van alle mensen is. Ook de Joden noem(d)en God hun Vader, zoals wij bijvoorbeeld lezen in Johannes 8: "...wij hebben één Vader, God" (vs. 41). De Heere Jezus is het daar kennelijk niet mee eens, want Hij reageert als volgt: "Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben..."

Nu is het begrip 'vader' uit te leggen als 'oorsprong' en dat kan zorgen voor verwarring. Natuurlijk is het allemaal bij God begonnen. Alles is 'uit Hem'. Hij is de Oorsprong van het leven op aarde. Hij schiep de mens naar Zijn beeld. Hij is de Formeerder en Verlosser van Israël. Allemaal waar, en toch kan niet iedereen, jood noch heiden, God echt 'Vader' noemen. Dat is slechts voorbehouden aan Zijn kinderen. Zij kunnen met recht zeggen: 'Abba, Vader' (Rom. 8).

Feitelijk kan niemand, sinds de komst van de Messias, om Hem heen! Hij heeft de Vader doen kennen (Joh. 1) en is resoluut in Zijn uitspraken: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Joh. 14:6).

Het zij opgemerkt, dat de Heiland dit zegt tegen Zijn joodse discipelen. Ook iemand uit het joodse volk kan

slechts tot God komen dan door Jezus, de Zoon van God. Later, in zijn eerste brief, onderstreept Johannes de woorden van de Heere Jezus nog eens door te zeggen: "Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet" (1 Joh. 2:23).

De Heere Jezus Christus speelt dus een sleutelrol in Gods weg tot verlossing: "Ik *ben* de Weg...".

Dit is de reden waarom wij ook vandaag slechts één boodschap hebben voor de mensen om ons heen en dat is de verlossing in en door de Heere Jezus Christus.

Hij is de Zoon van God, Die al het werk heeft volbracht, dat in overeenstemming is met de wil van de Vader. Buiten Hem om is een relatie met God niet mogelijk. Een kind van God *worden* betekent dan ook: de Heere Jezus aanvaarden als je persoonlijke Verlosser en

Zaligmaker. Een kind van God *zijn*
houdt in: één zijn met de Zoon, alles
bezitten *in* Hem!
En dat is de rijkdom van al Gods
kinderen en hun voorrecht te midden
van de mensen om hen heen,
namelijk, dat zij Jezus kennen en
door Hem de God van hemel en

aarde hun eigen Vader mogen
noemen. Zij zijn uit God geboren!
En wie God als Vader heeft, is
verzekerd van leven en overvloed.
Immers, Hij is ‘de Vader der
heerlijkheid’, Die voor Zijn kinderen
zorgt, hen altijd nabij is en hen laat
delen in heel Zijn bezit!



Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
Des Heilands woorden zijn gewis;
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
Maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit Zijne macht beperken?
't Heelal staat onder Zijn gebied;
Wat Zijne liefde wil bewerken,
Ontzegt Hem Zijn vermogen niet

Joh. de Heer 342, vers 2