

“Wees niet bevreesd... heb goede moed”

Dit is een veel gehoorde uitspraak van de Heere Jezus, en Hij geeft er altijd een argument bij, want: Ik ben met u. De moeite waard om op een rijtje te zetten.

Het begint natuurlijk met de uitspraak van de engel Gabriel tegen Maria in Lukas 1:30 “...wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God.”

Er gebeurden wonderlijke en ook schokkende dingen in het leven van Maria. De geboorte van de Zoon van God en ook Zijn kruisiging.

De engel heeft nog meer te vertellen: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal” (Luk. 2:10).

De Heere Jezus stelt Zijn volgelingen gerust met die uitspraak: “Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden” (Matt. 10:26).

Ja, we kunnen als mensen wel eens bevreesd worden als we op de aardse dingen letten om ons heen. Dat overkwam Petrus soms ook: “Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem:

Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?” (Matt. 14).

Zo kan dat gaan in een mensenleven.

Er komen tegenwoordig veel vreemde dingen op ons af. Veel zaken die ons dierbaar zijn, worden met voeten getreden en je hoort als gelovige een beetje bij de uitzonderingen. Veel schitterende, Bijbelse waarheden worden ontkend, zelfs vanaf de kansel. Maar de Heere Jezus zegt in Markus 5:36: “Wees niet bevreesd, geloof alleen.”

En als er eens merkwaardige dingen op ons afkomen die we moeilijk kunnen plaatsen zegt de Heere Jezus: “Ik ben het, weest niet bevreesd” (Joh. 6:20).

En zelfs als we in een vlag van verstandsverbijstering Jezus op de verkeerde plaats zoeken, zegt de engel: “U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt zoals Hij gezegd heeft” (Matt. 28:5).

In Mattheüs 10:29 zegt de Heer: “Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw

hoofd zijn geteld. Weest dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.”

Een mens is dus volgens Gods Woord heel wat meer waard dan een huismus en als God zelfs op de mussen let en voor ze zorgt, zouden wij dan bevreesd moeten zijn? Zeker weten van niet.

Met zo'n zorgzame God durf ik het nieuwe jaar wel weer aan.

Hopelijk gaan we elkaar weer ontmoeten rondom Zijn Woord. We kunnen en mogen dat nog steeds doen in alle vrijheid, wie weet hoelang nog. Laten we die vrijheid met beide handen aangrijpen en er iets positiefs mee doen.

Wij zijn burgers van een hemels rijk en dat betekent dat we een schitterende status en toekomst hebben. Als ik me dat realiseer, maakt me dat blij en vat ik moed.

De Heer zegt ook: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33).

De Heere Zelf neemt ook de moeite om beneden op de aarde Paulus persoonlijk moed in te spreken: “Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mij getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen” (Hand. 23:11).

En Paulus zegt: “Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen we er een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn” (2 Kor. 5:6-9).

Zullen we daar ons samen maar aan vast houden? Lijkt me een goed voornemen!

*Namens de broederraad een
gezegend en voorspoedig nieuwjaar
gewenst!*