

## Gastvrijheid

In Romeinen 12:9-14 raadt Paulus zijn medegelovigen in Rome aan om zich toe te leggen op gastvrijheid. Gastvrij zijn betekent: je huis openstellen voor medegelovigen en medemensen.

Dit is niet de enige Bijbeltekst waar het over dit onderwerp gaat. In 1 Petrus 4:9 staat er zelfs bij: "zonder morren". En laten we eerlijk wezen, als je ergens gastvrij wordt ontvangen en men doet moeite, zodat jij je thuis voelt en op je gemak, dan geeft dat rust en is hartverwarmend. Dat merken we ook in de verschillende Bijbelkringen die we bij mogen wonen. Mensen stellen hun huis al jaren open om medegelovigen te ontvangen en gastvrij te onthalen om zodoende samen met Gods Woord bezig te zijn. En het gaat hierbij tenslotte om de Bijbelse boodschap samen te delen en om samen daarin verder te groeien. Dat is in zichzelf al een hartverwarmende boodschap van liefde en genade voor iedereen zonder aanzien des persoons, want zo werkt de Heere God volgens 1 Samuel 16:7b.

En ik denk dat dat ook geldt voor een groep gelovigen die samen een plaatselijke gemeente vormen, een

deel van het Lichaam van Christus. Die broeders en zusters dragen daar samen mede verantwoordelijkheid. Ze dienen zich daarom ook gastvrij op te stellen en iedere gast en nieuw gezicht hartelijk en gastvrij welkom heten, zodat ze zich thuis voelen. Het lijkt me nog wel een hele stap om zomaar als nieuweling bij een bestaande groep binnen te stappen. Dus enige extra moeite om deze gast vriendelijk te ontvangen hoort toch ook bij de Bijbelse boodschap.

Ik bespreek dit onderwerp omdat we zelf aan den lijve ondervinden hoe heerlijk het is om hierin de weg van de warme ontvangst te ondervinden. Zo ervaar ik dit persoonlijk ook als ik ergens een gastspreekbeurt mag verzorgen bij een groep medegelovigen ergens in den lande. Dan is het een gevoel van thuiskomen als je na een lange rit hartelijk welkom wordt geheten in een sfeer van gastvrijheid (met een verse kop koffie). En dat is

onverbrekelijk verbonden met de Bijbelse boodschap van liefde en genade die toch voor ieder mens bedoeld is. De Heere God wil immers dat ‘alle mensen zalig worden en tot erkenning van de waarheid komen’ (1 Tim. 2:4). Geen aanzien des persoons dus, maar ‘alle mensen’.

En wat is het mooi dat we bij de VEG Zeist zo’n prachtig eigen gebouw hebben om daarvoor open te stellen. En prijs de Heer dat er de laatste jaren heel wat nieuwe medegelovigen ons komen

verblijden en bezoeken omdat ze ook graag willen meegenieten van de Bijbelse boodschap. Voor mij is dat reden tot zeer grote dankbaarheid. De Heere God heeft ons hiermee verrast en verblijdt en een heel nieuw perspectief geschonken. Dat komt ook als geroepen, omdat we in een steeds gekker wordende maatschappij leven. Maar gelukkig hebben wij de Heere God aan onze kant en elkaar. “De genade met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben” (Efe. 6:24).

