

**TER OVERDENKING....** \_\_\_\_\_ **door P.A. Slagter** \_\_\_\_\_

## GENADE

Misschien wel één van de mooiste woorden in de Bijbel. Gods genade bepaalt ons in de eerste plaats bij het verlossingswerk van de Heere Jezus. "Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet ..." (Gal. 4:4).

Pasen is al weer even voorbij. We stonden in het bijzonder stil bij de komst van de Verlosser en Zijn verlossingswerk. Hij ging Zijn weg in volkomen gehoorzaamheid van de kribbe naar het kruis, waar Hij stierf tot een verzoening voor onze zonden. Zonder enige voorwaarde heeft God al onze zonden vergeven en ons gereinigd door het kostbaar bloed van Zijn Zoon.

En Hij, Die Zijn leven heeft afgelegd in de dood, is op de derde dag opgestaan, als Eersteling, als Fundamentlegger van de nieuwe schepping. Daarmee is de deur naar een eeuwige heerlijkheid wagenwijd opengezet. En het is allemaal genade!

Wel, die boodschap is neergelegd in het Woord van God, dat wij mogen kennen en verkondigen. En ook daarvoor hebben wij Gods genade nodig!

Wat zouden wij kunnen doen zonder ons van de Heere afhankelijk te stellen en zonder te mogen

vertrouwen op Zijn hulp en leiding? Als we aan de toekomst denken en plannen maken doen we dat biddend, zoekend naar de weg die vóór ons ligt. Ook in deze 'corona-tijd'.

### **Boodschap**

Paulus beschouwde het als een grote genade van God, dat hij de "onnaspeurlijke rijkdom van Christus" mocht verkondigen, zoals hij schrijft in Efeze 3. Die rijkdom wijst niet alleen op het verlossingswerk van de Heiland in het algemeen, maar vooral ook op het geheimenis, dat betrekking heeft op de gemeente, het lichaam van Christus.

We mogen mensen, jong en oud, vertellen wat het betekent dat we 'begenadigd zijn in de Geliefde' en welke heerlijke zegen dat inhoudt. We mogen laten zien wat Gods liefde teweeggebracht heeft in de gave van Zijn Zoon. We mogen wijzen op een geweldig perspectief:

een toekomst van glorie en overwinning!

In Efeze 1 lezen we van de zegen die wij hebben ontvangen in Christus en de plaats die God ons gegeven heeft in de hemelse gewesten.

Met Christus zijn we verheven boven alle overheid en macht en kracht, etc. We hadden het zelf nooit zo kunnen bedenken, laat staan bewerken. Het is een geschenk van de Allerhoogste, Die wij onze hemelse Vader mogen noemen. En dat niet alleen, heel het Woord van God is in alle delen belangrijk om te lezen, te bestuderen.

God openbaart Zijn plan daarin en wij mogen daar kennis van nemen. Daarom zijn we ook te allen tijde vol goede moed, want wát er ook gebeurt, God houdt vast aan wat Hij ooit begon en zal al Zijn plannen uitvoeren.

En dat leidt uiteindelijk tot een wereld van gerechtigheid, vrede en nog veel meer!

Kortom, we hebben een machtige boodschap, die het ten volle waard is om gepredikt te worden. Een boodschap van genade!

