

TER OVERDENKING....\_\_\_\_\_ door O. Vossema\_\_\_\_\_

## De SINFO-code van Gods genadeboodschap

Bij radioverkeer is er internationaal een code afgesproken om aan te geven hoe de kwaliteit en leesbaarheid van een ontvangen radiosignaal is en dat is de S.I.N.F.O-code.

De S staat voor de signaal sterkte

De I staat voor interferentie oftewel storende signalen van nabijgelegen zenders.

De N staat voor ruis en andere atmosferische geknetter of menselijke apparatuur.

De F staat voor fading, d.w.z. het langzaam sterker en zwakker worden van het signaal wat optreedt als de zon ondergaat of opkomt.

De O staat voor de totale leesbaarheid van het signaal.

Het gaat om een schaal van 0 tot 5. Vijf is perfect verstaanbaar en nul is zwabberende ruis en knetter met zo nu en dan een vaag verstaanbaar woord.

Ik moest eraan denken welke code ik op zou geven voor de Bijbelse boodschap die ook in de natuur om ons heen rijkelijk aanwezig is.

1. De Signaal sterkte is 5 als je er een beetje op gefocust bent.
2. De Interferentie is tegenwoordig ook behoorlijk groot, want we worden overladen met onzinnige informatie en reclame waar niemand op zit te wachten.
3. De ruis is ook erg groot en overal om ons heen. Je moet

je oren spitsen om eruit te halen wat voor jou van belang is.

4. De langzaam luider en zwakker worden van datgene waarop je hebt afgestemd moet je ook goed in de gaten houden en er rekening mee houden.
5. Maar toch is de totale verstaanbaarheid van Gods genadeboodschap in radiotermen "Loud and Clear". Maar daar moet je jezelf ook wel voor

openstellen en er echt werk van maken.

Er is veel in de natuur om ons heen waarin Gods vingerafdruk zeer nadrukkelijk opvalt. Alle kleuren hebben bijvoorbeeld een symbolische betekenis en je kunt ze gemakkelijk vinden in de Bijbel. Gods Woord staat vol met prachtige symboliek die gemakkelijk te doorgronden is. Dat geldt voor hier beneden om ons heen en ook de sterren die Gods heerlijkheid verkondigen. Maar daar moet je wel zelf aandacht aan besteden. Er is literatuur genoeg over te vinden tegenwoordig.

Er zijn prachtige computerprogramma's als hulpmiddel om de Hebreeuwse en Griekse grondtekst van de Bijbel wat beter te doorgronden. Ze tillen je ook over vertaalfouten en suggestieve vertalingen heen. Probeer zo veel mogelijk zelf de Bijbel systematisch te bestuderen. Alleen lezen en verder niks schiet niet op: er moet geestelijke gegroeid worden. We dienen ons als gelovigen in deze barbaarse tijd beter te wapenen tegen ruis en geknetter.

De wereld (lees: *satan*) zet alle zeilen bij om de mens in beslag te nemen met allerlei onzin. Wees daar

alert op en zet tijdig de knop om naar Gods genade.

Het simpelweg rustig voor jezelf lezen van een bijvoorbeeld een psalm werkt gegarandeerd verblijdend. De grootheid en almacht van de Heere God straalt eraf en alleen dat al werkt rustgevend. Op Hem kun je je toevertrouwen. Bij Hem kun je uithuilen. Op Hem kun je leunen als het leven lastiger wordt. Samen met medegelovigen optrekken is fundamenteel belangrijk, we hebben elkaar meer dan ooit nodig in deze verknipte maatschappij waar de leugen op alle fronten regeert.

Ik kwam zo maar op dit idee omdat ik met een korte golf radio aan het spelen was en ergens iets hoorde, maar ik kon er absoluut niet achter komen waar het over ging. Storende zonnepanelen op het dak van de burens en atmosferisch geknetter van een verre onweersbui, en al die draadloze afstandsbedieningen en dimmers die ontzettend storen en vergeet die elektrische auto's niet. Gelukkig is Gods genadeboodschap luid en duidelijk en glashelder. Maar stem er wel even goed op af en zet de oren open en desnoods je koptelefoon op om alle geruis van de wereld even buiten te sluiten.

