

PASEN... PERSPECTIEF!

Wie vandaag een bezoek brengt aan Jeruzalem kan de plaats bezoeken, waar zich, zo zegt men, het graf van de Heere Jezus bevond. Velen hebben in de graftuin rondgewandeld en ook even ‘binnen’ gekeken om te constateren, dat het lichaam van de Heiland inderdaad verdwenen is. Het graf is leeg!

De Joodse raad wilde destijds doen geloven, dat Zijn discipelen het lichaam stiekem hadden weggenomen. Een doorzichtige leugen, die nog altijd geloofd wordt. Het getuigenis van de Bijbel zegt iets heel anders. **De Heer is waarlijk opgestaan!** De discipelen hebben Hem, tot hun grote verbazing overigens, gezien. En zij niet alleen. Hij is zelfs verschenen aan vijfhonderd broeders tegelijk (1 Kor. 15). Het bewijs van de opstanding was dus overvloedig aanwezig.

Het graf is inderdaad leeg en dat zal zo blijven! Daar zullen wij de Heere Jezus dus niet vinden. Waar dan wel? Paulus geeft ons het antwoord: “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek *dan* de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit” (Kol. 3:1). De opgestane Heer is van de aarde

verhoogd en heeft Zijn verheven plaats ingenomen, “boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt...” (Efe. 1:21).

Wat een voorrecht Hem zó te mogen kennen. Waar het graf zich precies bevond en wat daar nog van over is, ach, dat is allemaal niet zo belangrijk. De realiteit is, dat de Heer is opgestaan. En in de kracht van de opgestane Heer mogen wij de heilsboodschap uitdragen in deze wereld. In weerwil van de leugen hebben vele Joodse mensen door het Woord leren verstaan, dat de Heiland inderdaad werkelijk is opgestaan en leeft. Daarom is het en blijft het belangrijk ook hen het Woord van God te overhandigen, opdat zij zichzelf kunnen overtuigen van de waarheid. Samen, als gelovigen in de Heere Jezus, mogen wij ons verblijden in

de betekenis van de opstanding.
Want ook onze plaats hier op aarde zal eenmaal vergaan! En dan is het zo belangrijk en heerlijk om te weten, dat wij *met* Christus zijn opgewekt en dus ook zullen opstaan in een nieuw, verheerlijkt lichaam. Een lichaam, waarin geen spoor van zonde meer te ontdekken valt, maar opgewekt wordt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (zie 1 Kor. 15:42,43).

Wat een geweldig perspectief biedt ons het Paasfeest.

Pasen betekent: leven, toekomst, overwinning.

Een nieuw begin en een nieuw einde! Laten wij daarom vasthouden aan de woorden van Paulus, die hij heeft opgeschreven aan het einde van dat machtige betoog over de opstanding van Christus en de betekenis daarvan:

“Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”

