

Hulp van boven..!

"Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft" (Ps. 121)

Deze woorden vormen het begin van een bedevaartslied. Zij werden gezongen door het volk Israël, dat optrok naar Jeruzalem, naar de tempel. Bij alle ontberingen die er zijn, belooft de HEERE in deze psalm Zijn trouw. Hij wordt hier genoemd: de Bewaarder van Israël. De HEERE heeft in de geschiedenis van Israël bewezen inderdaad een Helper te zijn, groot van kracht! Het 5^e vers zegt: "De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand." Wat een heerlijk woord, ook voor ons persoonlijk. Niemand weet wat de toekomst ons (en anderen) brengen zal. Eén ding staat echter vast: De HEERE God is en blijft Dezelfde. Wat er ook veranderen zal, bij Hem is geen 'zweem van ommekeer'. Hij is en blijft de vaste Rots van ons behoud. Hoe onveilig het in de wereld ook is, bij Hem is veiligheid, geborgenheid, ook in tijden van onheil, want "wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die vernacht in de schaduw van de Almachtige" (Ps. 91:1). Welke moeilijkheden zich ook voordoen, 'groter dan de Helper is de nood toch niet', zegt een lied.

Paulus zegt: "hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren", want wij zijn opgenomen in de eeuwige liefde van God. Die liefde heeft God bewezen in de gave van Zijn Zoon. Christus is ons te hulp gekomen en heeft Zich vernederd tot in de dood aan het kruis. Maar Hij is opgestaan, wij hebben een levende Heiland!

Door Zijn sterven heeft Hij ons verzoend met God, door Zijn leven worden wij behouden (Rom. 5:10). Door Hem zijn wij, gelovigen, Gods kinderen en Zijn erfgenamen. Daarom hebben wij niets te vrezen: "Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?"

Daar is een Helper, groot van kracht! Dat is de verrezen Messias. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, en Hij zal met ons zijn, alle dagen...

Dwars door alle gebeurtenissen heen, komt Hij tot Zijn doel, ook in ons persoonlijk leven. Hij is onze Bewaarder, onze Helper...

Laten wij daarom voortdurend onze ogen opheffen naar boven en het allen en alleen van onze hemelse Vader verwachten!