

Licht en leven

"Het opengaan van Uw woorden geeft licht,
het schenkt eenvoudigen inzicht"

(Ps. 119:130)

In Genesis 1 lezen wij: "En God zei: Laet er licht zijn! En er was licht". God is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Als er dus licht komt dan wordt er iets van God zichtbaar. Waar licht is daar is leven, zie Johannes 1, waar duisternis heerst daar is de dood. In hetzelfde hoofdstuk lezen wij ook, dat alle dingen door het Woord "geworden" zijn "...en het Woord was God." Het gaat dus allemaal om God, de Schepper, de Verlosser en de Voleinder.

Het waarachtige licht is geopenbaard in de Zoon, de Heere Jezus Christus. Het is een groot voorrecht Hem te mogen kennen als persoonlijke Verlosser en Heer. Door Hem kennen wij God, onze hemelse Vader, de "Vader der heerlijkheid"!

Welnu, de Psalmist spreekt van het wonderbare getuigenis van God in Zijn Woord (zie Ps.119:129). Hij kent ook het geheim van de "verlichting". Dat is niet iets mysterieus of zo, nee, het is de

nuchtere waarheid van God lezen en... geloven. Het Woord van God is

opgebouwd uit de woorden van God en door de woorden van God te onderzoeken leren wij het Woord, als de openbaring van God, kennen. Letterlijk staat er in Psalm 119:130 iets als: de (deur)opening van Uw woorden geeft licht...

Het begrip deur in de Bijbel wijst op de opening waardoor iemand het huis binnen kwam. Deuren en ramen waren gewoon openingen in een huis.

Door die openingen kwam dus ook het licht van buitenaf naar binnen toe met als gevolg dat het interieur 'verlicht' werd.

Zo zijn ook de woorden van God a.h.w. de openingen waardoor het licht (van God) bij ons binnenkomt. En dat licht is het leven, het Woord, God Zelf! Dit is exclusief voor de woorden van God. Mensenwoorden zijn als een blinde muur.

Zij kunnen wel (beperkt) houvast bieden, maar geven geen doorzicht en ook geen uitzicht. De woorden

van God vormen samen het Woord
van God en brengen ons dus bij de
Bron, de Schepper, de Eeuwige.
Laten wij het grote voorrecht Hem te

mogen kennen, benutten en onze
kennis verdiepen door Zijn woorden
op te eten als ons geestelijk voedsel.
Dan zullen wij inzicht ontvangen in
de Waarheid en vervuld worden met
de rechte kennis van God om de
Heere waardig te wandelen... in het

licht. Dan zal ons leven zijn tot eer
van Hem en tot een getuigenis van
Zijn liefde en genade. Ja, dan zullen
wij door de verlichte ogen van ons
hart zien wie en wat we zijn: licht in
de Heere (Efe. 5:8)!

En bovenal: we zullen gaan zien wie
God is. Wij zullen Hem steeds beter
leren kennen, totdat wij in de
volheid der kennis geopenbaard
zullen worden op Zijn Dag, in Zijn
heerlijkheid. Want dat is onze
toekomst, dat is ons uitzicht!

