

TER OVERDENKING.... door O. Vossema

‘Ik ben het Licht der wereld’

Dit zegt de Heere Jezus in Johannes 8:12. Let op: niet van de mensen of van de aarde, maar van de wereld, d.w.z. van de hele, complete schepping.

Romeinen En ja, de mens maakt ook wel licht. Dat begon met een vuurtje, olielampjes en fakkels, en later gloeilampen en tegenwoordig ledverlichting. Toch blijft het behelpen, want het is neplicht dat uiteindelijk tot niets leidt.

En die knappe mensheid is toch wel in staat geweest om de aarde te veranderen in een kerstboom, vanuit de ruimte gezien, maar het wordt er niet beter op.

Sinds de hunebedbouwers is er door de mens zelf geen wezenlijke vooruitgang geboekt.

Technisch knutselen we heel wat in elkaar, maar ook dat helpt de mens in ieder geval niet dichterbij de Heere God toe. De kloof blijft groot en de verwarring neemt alleen maar toe.

Er is in de hele geschiedenis van de mensheid nog nimmer zo veel geld uitgegeven aan communicatie dan nu, maar de mens blijkt eenzaamder dan ooit. We bellen, appen, mailen, twitteren en Facebooken, er worden kapitalen aan besteed, maar de eenzaamheid wordt alleen maar meer.

En dan loopt het jaar weer op zijn eind en vieren we het enige feest dat in de Bijbel niet wordt genoemd, en vliegen de kilowatturen weer pijlsnel de lucht in.

Toch is de Heere God binnen handbereik, ook in het donker. Hij bracht geestelijk licht in de duisternis.

De Heere Jezus drukt Zich vlijmscherp uit tegen de Joden in Mattheüs 10, vers 27: ”Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht, en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken”.

Dat was al eeuwen geleden hun opdracht, toen het volk nog twaalf stammen telde in Psalm 105:1, maar ze zijn er nooit aan toegekomen tot op heden. En dat gaat vanzelfsprekend toch gebeuren, want we lezen in Psalm 145, vers 4: “Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen”.

Dat is een prachtige profetie, maar nu nog steeds toekomst. En gebeuren gaat het, dat staat vast. Dus dat: “Ik ben het Licht der wereld”

gaat realiteit worden en de wereld gaat dat zien, de ogen zullen eindelijk allemaal opengaan. En dat allemaal zonder kunstlicht, want straks, als het splinternieuwe Hemelse Jeruzalem geland is op de oude ruïnes van Jebus, dan zijn zon en maan niet meer nodig, en al helemaal geen elektrische centrales, want: "... de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp" (Openb. 21:23)

Dus ook geen gedoe en angst meer over hoge energieprijzen, want dit Licht is gratis en voor iedereen. En al die andere naties die 'zalig' worden zullen daar ook gratis van meeprofiteren lezen we in de volgende verzen: "En de naties die

zalig (= *gered*) worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden. Want daar zal geen nacht zijn".

De toekomst ziet er veelbelovend uit, want de Heere God blijft de regie vast in handen houden. Dus, goede moed en gezellige feestdagen want: "... zij die mét ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn" (2 Kon. 6:6).

*Namens de Broederraad alvast
gezegende Kerstdagen en een goede
jaarwisseling!*

