

**TER OVERDENKING....** \_\_\_\_\_ **door O. Vossema** \_\_\_\_\_**Ben je al om?**

Dagelijks hoor ik deze kreet via de media. We schijnen ‘om’ te moeten. Daar zitten die lui uit Den Haag weer achter denk ik. Als ik goed luister moet ik me nog veel meer afhankelijk maken van de moderne elektronica, lees internet.

Maar het lijkt er steeds meer op dat internet speciaal in het leven geroepen is ten dienste van de misdaad. Het hele systeem blijkt keer op keer is zo lek als een mandje. Alle gegevens liggen op straat en zijn beschikbaar voor de hoogste bidder. Op deze manier kan de burger worden gemanipuleerd en het lijkt wel of dat de opzet is. Want als een systeem niet werkt ga je er mee stoppen en bedenkt iets nieuws toch? Maar dat gaat niet gebeuren en de overheid stoomt gewoon door. Gewoon met geld betalen bij een kassa wordt sterk ontmoedigd en steeds lastiger. Je eigen geld op je eigen bankrekening zetten is bijna verboden, want je moet bewijzen hoe je eraan gekomen bent. Gewoon een instantie opbellen met een vraag is bijna onmogelijk. Je hoort een oeverloos lang keuzemenu en krijgt na lang wachten hooguit een voornaam te horen. Gewoon op de FM-band je favoriete radioprogramma opzoeken wordt ook al ontraden want we moeten naar DAB+, maar liever nog via internet, want dat is te controleren.

Ook de buurtagent is weg gesaneerd wegens personeelsgebrek. Heb je geen computer of mobieltje dan ben je de klos, want de acceptgirokaart is plots verdwenen. Het woord ‘gewoon’ is uit. Moeten we naar een nieuw normaal? Nieuwe normen en waarden? Maar wat ik zo om me heen merk en zie aan nieuw gedoe maakt me niet blij. Wat dat betreft ben ik nog lang niet ‘om’. Ik wil eigenlijk ook helemaal niet om. Ik ga zo lang mogelijk gewoon door en desnoods dwarsliggen. Ik ga me meer dan ooit sociaal opstellen en mensen helpen en groeten. Ik laat mijn leven niet regeren door een mobieltje en blijf zelf baas. Ik blijf mijn mede mens gewoon groeten en aanspreken. In bus of trein of wachtkamer groet ik ook iedereen.

Waar ik wel helemaal ‘om’ ben, is voor wat betreft de blijde boodschap van Gods genade. Ik moet op mijn leeftijd mijn energie en aandacht een beetje meer doseren dus de Bijbel krijgt meer aandacht dan ooit en daar word ik blij van en het geeft moed. Ik lees ook in de Bijbel van mensen

die helemaal ‘om’ gaan voor de Heere God. Paulus op weg naar Damascus, wat een ommekeer. De schatrijke koningin van Sheba die toch nog rijker weer naar huis ging. Onesimus, de knecht van Filemon, die ervoor naar Rome moest, maar als gelovige retour kwam. Rachab, de hoer, die in Jericho woonde. Zij alleen kreeg een teken van trouw, samen met haar hele familie en alleen zij werden gespaard van alle inwoners van Jericho. Waarom zij alleen? Omdat zij in de God van Israël geloofde die ze vaag kende. Allemaal gewone mensen die de

waarheid onder ogen zagen en de juiste conclusie trokken. Ze gingen ‘om’ voor de Heere God. Dat alleen geeft dit aardse bestaan perspectief. Ik hoop van harte dat alle lezers van dit stukje ook helemaal ‘om’ zijn voor wat betreft de liefde van de Heere God en volhouden op de ingeslagen weg. Onze liefdevolle, hemelse Vader zal ons bijstaan op die weg, gegarandeerd. Psalm 55:23 zegt: “Brenge al uw moeilijkheden bij de Heere. Hij zorgt altijd voor u. Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt” (Het Boek).

