

## Een Bubbels?

We schijnen ons in een bubbel te bevinden, zo hoor ik op tv. Ieder gezin of zo zijn eigen bubbel? Ik weet niet goed of het klopt en wat ik er mee moet, want ik voel me steeds minder verbonden met deze aardse retoriek en alles wat er speelt.

Een Als ik dan in een bubbel moet zitten dan graag in dezelfde bubbel met Christus Jezus. Maar nu we het erover hebben, dat zitten we immers al. We zijn één plant met Hem geworden toch? Grandioos: samen met Christus in dezelfde bubbel. Vroeger heette dat gewoon 'Het lichaam van Christus', dat klinkt veel vertrouwder en dat is natuurlijk ook onze werkelijkheid. Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om je niet te laten beïnvloeden door alles wat er tegenwoordig om ons heen gebeurt. Nu is de boel weer voor een paar weken op slot en dat merk je direct op straat. Maar de tekst die me de hele tijd al door het hoofd speelt is; 'In de wereld zult u verdrukking hebben, heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen'. De Heere Jezus zegt het Zelf in Joh.16:33. Er is natuurlijk al eeuwenlang overal verdrukking en oorlog en ellende, maar nu zijn er krachtig bezig om alles naar hun hand te zetten met ongekende middelen.

Big Brother die alles in de gaten houdt klonk tien jaar geleden nog

ver weg maar is nu een stuk dichterbij gekomen. En toch zijn gelovigen zoals altijd sterk in het voordeel als het gaat knijpen. Wij hebben een Verlosser die overal boven staat en nog steeds volledig de regie in handen heeft. 2 Cor.4:4: 'Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus Die het beeld van God is hen niet zou bestralen'. En dat zien en horen we de hele dag om ons heen: de god van deze eeuw raaskalt luidruchtiger dan ooit en het levert niks positiefs op. De nieuwe verlosser zit in een injectie spuit wordt ons voorgespiegeld. Kan best zijn dat het werkt maar het haalt niet bij Christus en de rust die Hij geeft.

Dat laatste houden we vast toch?  
Onder alle omstandigheden, door dik  
en dun.  
En die verdrukking of benauwdheid  
kunnen ons niet scheiden van de  
liefde van Christus lezen we in

Rom.8 en dat ervaren we ook zo.  
En het kan nog gekker, zo lezen we  
in de volgende verzen waar wordt  
gesproken over vervolging of  
naaktheid of het zwaard. Toch zijn  
we ook als dit ons overkomt 'meer  
dan overwinnar door Hem Die ons  
heeft liefgehad'. (Rom.8:37)

En in het laatste vers van dit  
hoofdstuk spant de Heere God de  
kroon op grootse wijze:'

Want ik ben ervan overtuigd dat  
noch dood noch leven, noch engelen,  
noch overheden, noch krachten,  
noch tegenwoordige, noch  
toekomstige dingen, noch hoogte ,  
noch diepte, noch enige ander  
scheepsel ons zal kunnen scheiden  
van de liefde van God in Christus  
Jezus onze Heere'.  
Houd dat vertrouwen vast, ook in  
2021!

