

TER OVERDENKING...._____door O. Vossema_____

Onderdrukking en discriminatie

Het komt ook tegenwoordig maar al te vaak voor dat groepen of volken worden onderdrukt. Je mag niet zijn wie je bent van die ander die om de één of andere reden macht over je heeft. Vooral minderheden overkomt die ellende.

Lang geleden toen het volk Israël nog in Egypte verbleef, was het al niet anders. Ze waren een minderheid van verachtelijke schapenhouders, dus afknijpen en uitbuiten. Maar als de Heere God ergens plannen mee heeft, gaat dat niet zo gemakkelijk.

In Exodus 3 lezen we hoe Hij in de hemel reageert. Vers 7: “Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker ik ken hun leed”.

Hij hoort en ziet en kent hun leed. Zo leren we de Heere God kennen, heel de Bijbel door. En Hij reageert erop door helemaal naar beneden te gaan (vers 8) om het volk te redden. Dat heeft nog wel heel wat voeten in de aarde, lezen we verderop, maar God komt tot Zijn doel en bevrijdt Zijn volk op niet mis te verstane wijze.

En ook tegenwoordig, met alle gedoe en veranderingen en angst om ons heen, sluipen er allerlei

beperkingen en bepalingen binnen voor bepaalde groepen mensen. Het ‘nieuwe normaal’ wat geforceerd en stiekem wordt ingevoerd gaat discriminatie brengen, hoewel er al eeuwenlang duizenden virussen rondspoken die toch de mensheid er niet onder gekregen hebben toen er nog nergens gevaccineerd werd. Ik merk veel angst en onbegrijpelijke onwetendheid om me heen.

De ‘specialisten’ van de overheid vertellen alleen wat ze kwijt willen, maar gelukkig zijn er veel interessante bronnen waar je wel de waarheid kunt lezen/horen.

De waarheid is bijna verboden en echt kritische journalisten hoor je nauwelijks nog.

We zijn niet ver af van een nare tweespalt in de maatschappij die gebaseerd is op valse informatie met alle gevolgen van dien.

Maar net als destijds bij Israël in Egypte heeft de Heere God gehoord en gezien en kent Hij het leed. Hij stuurde daarom al op voorhand een

Redder en Verlosser om Zijn
mensen bij te staan en Hij kent Zijn
pappenheimers. Hij bracht een
absolute bevrijding en verlossing die
alle vaccins verre te boven gaat.
En geen herhaling volgend jaar en
de rest van je leven.
Hij schenkt een eeuwige en absolute
verlossing en geeft ons de status van

hemelburger.
Hij weet wat we nodig hebben en
geeft dat overvloedig.
Hij is een gulle God die genade en
liefde geeft voor onderdrukte
mensen.
Hij houdt van alle mensen en maakt
nooit onderscheid.
Wat een God is Hij!

