

TER OVERDENKING.... _____ door **O. Vossema** _____

Herkauwen

Bij het bestuderen van de Bijbel m.b.t. menselijk voedsel viel het me op dat dieren wel mogen worden gegeten, maar dan wel alleen de herkauwers met gespleten hoeven.

Daar zijn hele studies over geschreven en achteraf is alles redelijk verklaarbaar waarom de Heere God zo zorgvuldig deze voedingsvoorschriften voor Zijn geliefde volk Israël laat opschrijven. Het heeft allemaal te maken met hygiëne en het allerbeste voor de mens, en voorkomen dat er verkeerde bacteriën en parasieten meekomen met het voedsel. De Heere God had en heeft het allerbeste voor met Zijn volk, want dat gaat uiteindelijk een top volk worden. We lezen erover in Deut. 28:13: “De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt”. Duidelijk taal en niet mis te verstaan, maar zover is het nu nog niet. Het kleine landje Israël van tegenwoordig met slechts twee stammen is geen schaduw meer van

de glorie onder Salomo, lang geleden. Voedsel tot je nemen; eten. Dat doet een dier en dat doet een mens ook. Geestelijk gesproken doe je dat om geestelijk te groeien. Je neemt geestelijk voedsel tot je en slaat dat op en overpeinst het. Niet alles wat je in Gods Woord leest is altijd direct duidelijk, althans voor mij niet. Je moet het gelezene soms even laten bezinken en rusten. Het kan best zijn dat het je later te binnen schiet en dat het dan plotseling veel duidelijker wordt. Veel beschreven gebeurtenissen blijken ook meerdere betekenissen te hebben, maar dat is niet altijd direct duidelijk. Als een koe graast, doet zij dat op weiden waar gras groeit en dan is ze redelijk kwetsbaar op de vlakke voor roofdieren. Dus ze eet haar pens vol en zoekt dan een veiliger plek op om te beginnen met herkauwen. Zo worden de grove voerdeeltjes

verkleint, zodat het gemakkelijk verder kan worden verwerkt en verteerd. Pas dan kan ze er iets mee en haalt de koe er energie uit. Een schaap doet dat ook een keer of 5 per dag, maar na het grazen op een veilige plek. Daar kunnen we als mens een voorbeeld aan nemen. We bestuderen en lezen de Bijbel en bewaren dat in ons hart en overdenken dat op latere, rustige momenten. Dit soort momenten worden steeds schaarser door alle media en ruis waarmee we ongevraagd overladen worden 24 uur per dag. Daar moet je alert op zijn en rekening mee houden Iedere gelovige wil toch graag Gods plan leren begrijpen en zijn of haar positie daarin helder hebben. Daar moet je dan wel zelf moeite voor doen en niet alles van een prediker of boekjes laten afhangen, want dan is het toch al voorgekauwd. De Heere God heeft

ons het verstand gegeven om de Waarachtige te mogen kennen toch, volgens 1 Johannes 5:20.

Het vervolg is veelbetekenend: “en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwig leven”.

Zo staat het ook al in Galaten 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God”.

Dat is de status die we van de Heere God ontvangen hebben in deze genade periode.

Houd dat vast en overdenk en bestudeer Zijn Woord, want dat is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Ps. 119:105), ook in de huidige bizarre tijd. En heldere verlichting op ons levenspad hier beneden is meer dan ooit nodig. Dat is gelukkig ruimschoots beschikbaar.

