

Wat is Gods gave?

Normaal gaan Joden niet om met Samaritanen, maar Jezus vraagt toch op het heetst van de dag een slok water aan een vrouw uit Samaria. Die vrouw verbaast zich zeer en zegt: ‘Hoe kunt U nou als Jood aan mij, een Samaritaanse, om drinken vragen?’ Jezus antwoordt hierop: “Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is die tegen u zegt; Geef mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.”

Jezus heeft het over ‘de gave van God’ (Joh.4:10) en of zij daarvan weet? Ze heeft nog geen idee Wie of wat die Gave wel mag zijn, dat is wel duidelijk. Paulus heeft het in 2 Korinthe 9:15 ook over Gods Gave: “Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.” Hij zet het woord ‘onuitsprekelijk’ ervoor, niet omdat we onze tong over dat woord breken, maar omdat die Gave niet met aardse woorden te omschrijven is. Het gaat natuurlijk over Christus Jezus, en die Gave van God de Vader kunnen wij als simpele mensen niet in woorden uitdrukken, woorden schieten hier te kort. Deze Gave is zo groots en veelomvattend, dat kan een mens niet bevatten. Hij is Gods Gave bij uitstek. Alles wat God in Zijn liefde aan ons geeft, is samengevat in één Persoon: Christus Jezus, de Opgestane Heere. Als je de Bijbel erop na slaat, kom je erachter dat alleen al in het Nieuwe

Testament de Heere Jezus met 140 (precies! 20 x 7) verschillende namen wordt omschreven, maar Zijn persoonlijkheid is veel groter dan de optelsom van al deze namen.

Een korte bloemlezing:

- Hij is namelijk de Getrouwe en Waarachtige
- Hij is de Eerste en de Laatste; de Alpha en de Omega,
- Hij is de Koning der koningen en de Heere der heren.
- Hij is onze Verlosser en Gelukkigmaker.
- Hij is het Licht der wereld en de Lichtende Morgenster.
- Hij is de Weg de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door Hem.
- Hij kan een Struikelblok zijn, maar Hij is ook de geestelijke Rots waaruit levend water stroomt.
- Hij is de Steen die de bouwvallers afkeurden, maar toch de top Hoeksteen.

- Hij is het Hoofd van het Lichaam en ook het Hoofd van iedere overheid en macht.
- Hij is de eniggeboren Zoon van de Vader, nl. de Zoon van de Allerhoogste.
- Hij is een Vriend van zondaren en Hij is de enige Hoop voor de hele wereld.
- Hij is de Kracht van God voor iedereen die gelooft.
- Hij is de Rechter over levenden en doden maar in Hem zijn wij ook meer dan overwinnaars.
- Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Hij is de Immanuël, God Die mét de mensen wil zijn.
- Hij is de Zoon van God en de Zoon des mensen, de Opstanding en het Leven.

Wat een geluk dat Hij Zich zo laat kennen. Hij maakt Zich bekend aan ons via de Bijbel. Hij is de Erfgenaam van alles en de afstraling

van Gods heerlijkheid (Hebr. 1).

Hij maakt Zich ook bekend via de natuur om ons heen en ook de sterrenhemel vertelt Gods eer en verkondigt het werk van Zijn handen (Ps. 19). We krijgen als bonus ook nog Gods Geest in ons om dit alles een beetje beter te kunnen begrijpen (zie Efe. 1:13 en 14). God dringt Zich in Zijn liefde aan ons op, maar we mogen zelf beslissen in hoeverre we Hem toelaten als Heer in ons leven. Hij wil ook zo graag dat we in geen ding bezorgd zijn, maar dat we onze verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend maken bij God (Fil. 4:6). Hij heeft ook alles gedaan wat er gedaan moest worden om de mensheid weer met God te verzoenen. Meer kan er niet worden gedaan, alles is volbracht. God vraagt niets meer. Wat ons rest is dicht bij Hem te blijven, ons koesteren in Zijn grote Liefde. Christus Jezus is Gods gave Gave!

