

TER OVERDENKING...._____ door O. Vossema _____

Van bovenaf gezien

De aarde ziet er van bovenaf steeds zwarter uit. Steeds meer zonnepanelen liggen te branden in de zon en weerkaatsen deze hitte weer naar boven. Daken en hele velden met zwarte, glimmende dingen worden gloeiend heet in de zon. Gevolg? De aarde wordt daar niet echt veel kouder van lijkt me zo toe.

Ieder zwart dak wordt veel heter dan het oude pannendak en de grond in die vroegere weilanden verschroeit en het leven daarin ook. De mensheid verwacht de oplossing van de zon, net als de Egyptenaren vroeger de zonnegod Ra aanbaden. Zonne-energie moet de oplossing brengen van de schreeuwende energiebehoefte van de mens. Als de Heere God van boven op ons neer kijkt, ziet Hij die tendens. De mens verwacht heil uit de verkeerde hoek met als gevolg dat hitte en donkerheid toenemen. En dan te bedenken dat de Heere Jezus zegt in Johannes 8, vers 12: “Ik ben het Licht der wereld”. Maar als de mens dát Licht niet wil zien, gaat het fout, want hij loopt in het donker. (Joh.11:10).

Dat de zon eigenlijk ook maar een tijdelijke licht- en warmtebron is, weten gelovigen natuurlijk zeer wel. Toen de Heere God de aarde schiep,

sprak Hij de legendarische woorden: “Laat er licht zijn. En er was licht”. Maar de zon was er toen nog niet. Dat moet dan dus Goddelijk Licht zijn geweest die de hele schepping verlichtte.

In de toekomst gaat het ook zo, nadat het hemelse Jeruzalem op de aarde is neergedaald; volgens Openbaring 21:23 blijken “... de zon en de maan niet nodig want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het Lam”. Het volgende vers zegt: “... en de naties die zalig worden, zullen in haar Licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin”. Dat is andere koek en dát is Gods plan voor de toekomst. En dát gaat door, hoe de mensheid nu ook te keer gaat en voortdurend precies de verkeerde beslissingen neemt. De mens laat zich voorlichten door op winst beluste ‘specialisten’ die de

media beheersen met hun leugenachtig gezwets. Gelovigen hebben een betere Hoop, namelijk: Christus Jezus. “Op Hem hebben wij onze hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal” (2 Kor. 1:10) en Hij gaat inderdaad nog veel verder met die Verlossing! Want onze volgende pleisterplaats is de Hemel der hemelen.

Een vrijkaartje daarvoor hebben we al gekregen in de vorm van onze status als Hemelburgers, met als bevestiging de verzegeling met de Heilige Geest (Efe. 1:13).

Daar ligt onze loyaliteit, dát is ons leven en onze toekomst. Dát geeft ons de energie om het hier nog wel even vol te houden!

