

LINTJESREGEN

We waren er weer niet bij dit jaar; geen ridderorde o.i.d. Maar eerlijk gezegd hoef ik dat ook niet zozeer; lof van mensen stelt doorgaans niet veel voor.

Ik zal u eens wat vertellen. Ik heb een lintje gekregen van mijn hemelse Vader. Daar was een oorkonde bij met alle prachtige details. Totaal 1930 pagina's: de Bijbel. Dat is wel even wat anders als die simpele verklaringen bij de lintjes die onze aardse koning laat uitdelen op voordracht van zijn onderdanen. Dat aardse lintje is ook alleen maar geldig vanaf het moment van uitreiking tot de dood en het lintje dat de Heere God geeft, reikt ver over de dood heen. Degene die mij heeft voorgedragen bij God de Vader was de Heere Jezus Christus en dat was al vóór mijn geboorte, volgens Efe.1:4.

Volgens de bijgeleverde oorkonde geeft Gods lintje de volgende privileges:

- 1- Vergeving van zonden en misdaden ongeacht grootte en aantal en tijdstip.
- 2- Inschrijving in het Boek des Levens.
- 3- Rechtvaardig verklaard op basis van Zijn alles overtreffende rijkdom van genade.
- 4- Volmaakt in Christus verklaard door het geloof van Jezus Christus.
- 5- De toekomst ziet er ook zeer rooskleurig uit. Na het sterven gegarandeerd naar Christus in de hemel.
- 6- Nu al verkregen: alle hemelse zegeningen die maar te bedenken zijn.
- 7- Mijn nieuwe status: Hemelburger.
- 8- Broeders en zusters om samen mee op te trekken en bij te leren.

Als ik dit rijtje zo overzie, word ik daar heel blij van. Met mijn aardse lichaam kan er nog van alles mis gaan en is ook al wel gebeurd, maar het bleek dat de liefde en genade van de Heere God me overal bovenuit tilde.

Al deze dingen overdenkende, geeft een vrede en een rust die alle menselijke verstand en intellect te boven gaat. En dan gaat het over vrede met God, de Vader. Hij is geen wrekende God, maar een liefdevolle Vader, Die helpt waar mogelijk. Het kan natuurlijk zijn dat u als lezer geen al te beste ervaring hebt met uw aardse, biologische vader en dat kan het begrip voor een liefdevolle relatie met God als Vader danig in de weg staan. Ikzelf ben b.v. opgegroeid zonder vader en daardoor heb ik heel veel jaren de Heere God niet zozeer als Vader kunnen zien.

Ik had een beetje de pest aan vaders, omdat die zich overal mee bemoeiden en daar had ik thuis geen last van. Later met leraren op school hetzelfde probleem. Maar met de jaren is dat bij mij veranderd, omdat ik ook vaders zag in andere gezinnen die prachtig hun rol vervulden en liefde en respect kregen van hun kinderen. Daar was ik wel en beetje jaloers op soms en ik koos stiekem voor mezelf de beste vader uit die ik ook wel had willen hebben en dat heb ik soms nog wel eens. Toen kon ik ook pas mijn hemelse Redder als Vader zien en er bloeide een nieuwe relatie op.

Ondertussen ben ik natuurlijk zelf ook vader en opa en daar heb ik ook de weg in moeten vinden hoewel het heel gemakkelijk is, omdat je zielsveel van je kinderen en kleinkinderen houdt. Ik ervaarde het als een gouden tijd met onze eigen kinders voor op de fiets. Samen ontdekken, kletsen en genieten, wat een prachtige verantwoordelijkheid. En dan nog later opa worden, wat een mooie toegift van het leven. Dat verdiept het vaderschap nog meer.

Ik kan mijn geluk niet op om vader te mogen zijn en opa en ook een lieve hemelse Vader te hebben die van alle generaties evenveel houdt.

Romeinen 8, vers 15: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u heb de Geest van aanneming tot het zoonschap ontvangen, door Wie wij roepen: Abba Vader”.

Abba is het meer intieme Pappa en dat gaat nog verder dan het meer algemene Vader. Mooi hé?

