

Een ‘deskundoloog’ - wat kan dat wel zijn?

Laatst kwam ik er één tegen, een man die me toevertrouwde dat hij een ‘deskundoloog’ was. Daar stond ik toch even van te kijken, sterker nog, ik wist niet dat er zulke mensen waren.

Hij tastte in zijn achterzak en overhandigde mij zijn visitekaartje met daarop zijn naam en nul-zes nummer met onder zijn naam de titel:

Deskundoloog 'Voor heldere oplossingen. Voor al uw problemen'.

Hij vertelde me spontaan hoe dat zo gekomen was. Toen hij zestig werd, dacht hij: Nou weet ik van een heleboel dingen een klein beetje. Dus ben ik deskundig op vele gebieden en kan me inzetten voor anderen.

In hoeverre alles bloedserius was, kon ik niet goed doorgronden, maar het klonk heel oprecht en zijn vrouw keek bewonderend naar hem op.

Leuk toch om zo ergens in Friesland in een haven zo'n gesprek te hebben met een onbekende schipper die dit spontaan vertelt?

Ik was wel benieuwd of hij daarmee ook zijn boterham kon verdienen, maar dat was niet zo, want hij was zijn hele leven al pottenbakker.

Nou lijkt me dat een prachtig beroep om met eigen handen een klont leem vorm te geven zoals in je hoofd of in je handen zit.

Ook dacht ik direct aan de tekst uit Romeinen 9:21: “Een pottenbakker mag met een stuk klei doen wat Hij wil. Hij maakt er een mooie dure vaas van of een gewone pot”.

Hier gaat het over de absolute almacht van de Schepper, zoals ook in het voorgaande vers staat: “Hoe durft u zo tegen God te spreken? Het maaksel zegt toch ook niet tegen zijn maker: waarom hebt u mij zo gemaakt?”

Inderdaad, de pottenbakker beslist, hoewel deze man me wel toevertrouwde, dat hij wel eens bij een nieuw project aan het leem vroeg: wat wil je eigenlijk het liefst worden?”

Maar ondertussen was hij ook nieuwsgierig geworden naar mijn bezigheden en toen ik vertelde veel met Bijbelstudie bezig te zijn’, was

vooral de nieuwsgierigheid van zijn vrouw gewekt.

Op dat gebied bleken ze nou niet al te deskundig, hoewel de Heere God Zich toch nadrukkelijk bekend maakt in Woord en natuur.

Ze vroeger zich af wat daar nou nog in te ontdekken viel. En toen ik vertelde dat God in de natuur vaak dingen laat zien die een diepere (lees geestelijke) betekenis hebben, kwam het woord metafoor naar boven Volgens het woordenboek is dat een ‘overdrachtelijke uitdrukking’ en dat klopt wel. Er is veel in de schepping te ontdekken wat een overdrachtelijke betekenis heeft.

De rups en de vlinder als beeld van wedergeboorte. Het lam als type van de Heere Jezus en de Leeuw als het beeld van Christus. Achteraf bleek toch ook dat deze zelfbenoemde deskundoloog nog wel wat zou kunnen leren.

Zoiets heet, geloof ik, nascholing, maar of ze daarvoor openstaan? Je moet natuurlijk in eerste instantie een gelovige zijn, anders wordt het sowieso niks. Ik ken maar Eén Deskundige op alle gebied en dat is

Christus Jezus. Hij diende de Farizeeërs pittig van repliek als twaalfjarig jochie in de tempel. Lukas 2:47: “Allen die Hem hoorden stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.”

Deze wetgeleerden vonden zichzelf zeker deskundig als het over wetten e.d. ging, maar Gods liefde en genade ontging hen totaal. Ze

dienden niet, maar probeerden te heersen over het gewone volk net als al eeuwen lang in allerlei godsdienstige stromingen. Daar moet je dus niet zijn om geestelijk een stap verder te komen.

We hebben één referentiekader en dat is de Bijbel.

We hebben één Verlosser en dat is de opgestane Heer. Hij is onze steun en toeverlaat, vooral als onze deskundigheid het weer eens laat afweten. Hij is dé Deskundoloog bij uitstek en we kunnen met al onze vragen 24/7 bij Hem terecht, zonder keuzemenu. Heerlijke geruststelling zo Iemand te mogen toebehoren voor altijd.

