

## Een vaste burcht is onze God

We leven in een veranderende tijd. Veel zaken die we voor vast aannamen, blijken plotseling veranderd of verdwenen. Sommige mensen zijn daarom heel angstig en je ziet en merkt dat om je heen. Maar denk nou niet dat dit een uitzonderlijke situatie is in het wereldgebeuren van alle tijden.

Als we Gods Woord erop naslaan heeft ook het volk Israël vaak in gruwelijke spanning geleefd en de Joden zijn zelfs voor 70 jaar compleet als volk weggevoerd naar Babel. Ver weg van huis en haard in een heidense omgeving met heidense normen en goden. Niet meer de tale Kanaäns spreken en een nieuwe naam krijgen zoals Daniel en z'n vrienden (Dan.1:7) In al die omstandigheden is het noodzaak om bepaalde vaste waarden en zekerheden vast te houden in je achterhoofd. Gelovigen zijn in dit soort veranderende situaties sterk in het voordeel. Ze zijn vaste en onveranderlijke waarheden uit de Bijbel gaan omarmen en ze weten dat dát zeker en vast is. Zo lezen we dat ook in Psalm 46 die we berijmd kennen als Een vaste Burcht is onze God'. In de middeleeuwen waren het ook ruige en onzekere tijden met struikrovers en invallen en buitenlandse

bezettingen. In Psalm 46 lezen we in vers 2: "God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden bergen verzet en naar het hart van de zeeën." Wat hier beschreven wordt, zijn onvoorstelbare zaken die wij nog nooit meegemaakt hebben. Maar toch, de Heere God is zelfs in dit alles een Toevlucht en een vesting. In de middeleeuwen hadden burchten vaak een gracht eromheen met een brug die je op kon halen, dan was je binnen veilig voor vijandelijke bedreiging. De boeren van het land rondom moesten dan maar zien hoe ze zich redden. Zat je in een kasteel dan was je redelijk veilig, althans op niet al te lange termijn. Dat ligt bij gelovigen in deze genadetijd gelukkig anders. Wij zijn "... getrokken uit de macht van de duisternis en overgeplaatst in

het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde” (Kol. 1:13)..

Dat is onze hemelse positie voor nu en altijd, wat er ook komt. Hou dat vast, geliefde broeders en zusters.

En of we nou mee gaan in de waanzin van de dag en we er niet tegenin durven gaan, of we doen niet mee met de adviezen van de zgn. specialisten, wij zijn geborgen in Gods hand.

Psalm 46 besluit met: “De Heere van de legermachten is met ons; de God van Jacob is voor ons een veilige vesting.”

Kijk, dat is onze vastigheid, dat is onze basis, daar ligt onze verlossing en onze toekomst. Daar zijn we onder alle omstandigheden veilig.

We zijn getrokken vanuit de Macht van de duisternis. De huidige maatschappij wordt geregeerd door de macht der duisternis en dat beïnvloedt alles negatief en dat merken we o.a. aan het lage

waarheidsgehalte van de berichtgeving en de lakse houding van de journalistiek daarin.

Efeze 4:20 zegt: “Maar u hebt Christus zó niet leren kennen.”

Wij zijn burgers van een hemels rijk en daarom ‘geheel anders’.

Ons aardse bestaan kent een alles overheersend blijmoedig alternatief: Christus! Hij is in ons een goed werk begonnen; dat is Hij niet in de wereld begonnen maar in ons die geloven. Hij zal dat hoogst Persoonlijk in ons afmaken tot op de dag van Christus (Fil. 1:6).

Hou dat vast geliefden en houd moed, want: “... wij zijn gestorven en ons leven is verborgen in Christus in God” (Kol. 3:3).

Dat hoeft je niet te begrijpen, maar geloof het maar gewoon. Dan zul je zien dat het werkt en dat de Heere God ons mede hierdoor opbeurt uit de misère hier beneden.

