

TER OVERDENKING.... \_\_\_\_\_ door Oby Vossema \_\_\_\_\_

## Hamsteren

Lege schappen zag ik in winkels en dat komt bijna nooit voor. Er was is altijd een belachelijk overdadige overvloed. En waarom nou net closetpapier gehamsterd moet worden, begrijp ik niet goed. Wij hebben meer de neiging om een extra flesje wijn in te slaan en een donker biertje. Van alle producten liggen er de laatste jaren meerdere soorten zodat je voortdurend keuzes moet maken, welke niet of wel en waarom.

Dus proberen de kleine lettertjes te ontcijferen en de cijfers proberen naar waarde te schatten, en hopen dat ze de waarheid verkondigen, waar ik wel wat vraagtekens bij heb. Ik kan me herinneren van lang geleden met de Hongarije-crisis dat mijn moeder zeep ging inslaan, want haar was bij gebleven uit de laatste wereldoorlog dat dát toch wel heel hinderlijk was. Geen goede zeep om jezelf te wassen of om de was te doen. Ze bewaarde de voorraad tientallen jaren op de zolder waar ik het ontdekte.

Maar in deze crisis is het eigenlijk veel belangrijker om geestelijke dingen van te voren te hebben gehamsterd. Mondkapjes in voorraad is leuk, maar ze raken op. Voorraad aanleggen van Bijbelse waarheden raakt nooit op. Die heb je je toegeëigend en behoren tot je parate voorraad, en niet alleen voor je zelf, maar ook voor de contacten

met medegelovigen. En daar blijkt meer behoefte aan naarmate de dingen om ons heen meer onzeker worden en spannend.

Zo'n miniem klein virusje heeft de samenleving behoorlijk in de tang. De broosheid van dit aardse bestaan wordt angstig duidelijk en wordt ook hier en daar openlijk toegegeven. Maar gelukkig is er de stabiliteit en zekerheid die de Heere God ons geeft. Hij troost en geeft moed op die momenten dat het er toe doet, want Hij is ons fundament, volgens 1 Kor. 3:11, waarop we altijd verder mogen bouwen.

Hij is onze vrede, volgens Efe. 2:14. Dat geeft rust in spannende tijden. Dat blijkt een vrede die alle menselijke verstand te boven gaat, volgens Fil. 4:7. We kunnen bij Hem schuilen, volgens Ps. 27:5, in dagen van onheil. De Heere God heeft ons ook verzegeld met de Heilige Geest, volgens Efe. 1:13.

Dan is er ook minder kans dat we de  
moed verliezen, volgens 2 Kor. 4:16,  
want in Hem hebben wij namelijk  
Verlossing ontvangen, volgens Efe.  
1:7. Dat is dus geregeld.  
Als je al deze prachtige waarheden  
hebt gehamsterd, sta je er geestelijk

een stuk beter voor als de schappen  
leeg zijn.

Dicht bij de Heere God en Zijn  
Woord blijven: warm houden.

*Groeten uit Apeldoorn.*

