

## Houd moed, want we staan niet alleen

Toch kan het gevoel van ‘alleen staan’ soms wel eens een beetje over ons komen, vooral tegenwoordig waarin de leugen het ‘nieuwe normaal’ is. Maar dat is wel vaker voor gekomen in het verleden dacht ik zo. Ook in de Bijbel komen we gebeurtenissen tegen waarin simpele mensen overweldigd als ze zien wat er om hen heen gebeurt. En dan blijkt er veel meer te zijn dan het oog aanschouwt.

Zo ook als de koning van Syrië met zijn enorme legers Jeruzalem omsingelt. Koning Hizkia laat dan het volk weten: “Wees sterke en moedig, wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië, en ook niet vanwege heel die troepenmacht die met hem is. Want met ons is er meer dan met hem. Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de Heere onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren.” Wat je met je oog niet ziet is de steun en kracht van de Heere God en dat geldt ook voor ons. Wij zijn hemelburgers en gekocht en betaald door de Rots der eeuwen.

Wij hebben vrede in ons hart die alle verstand te boven gaat.

Wij behoren een machtige Heer toe Die mijlenver uit torent boven al dit aardse gekrioel. Al die mannen en vrouwen van onze overheden zijn maar nietige schepseltjes vergeleken met de Rots Die met ons meetrekt in deze aardwoestijn. En het kan om

ons heen wel eens behoorlijk heet en dor zijn en het Woord van de Heere schaars, zoals in de tijd van Samuël (1 Sam. 3:1). Maar de jongen Samuël wordt geroepen en hoort de Heere God zeggen: “Zie Ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten.” En wij weten onderhand wat dat geweest is; De al eeuwenlang beloofde Verlosser kwam en overwon de dood. Hij stond op en zegevierde over een schijnbaar onneembaar bolwerk. Daar gaan je de beide oren inderdaad van tuiten, zo fenomenaal is dat. En dan kun je zomaar in Galaten 2:20 lezen: “Ik ben met Christus gekruisigd en niet

mee ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Dat is het prachtige cadeau dat we van de Heere God gekregen hebben. Want ook als er nog een deel van ons leven is, wat maar blijft hangen aan het aardse, ook dat deel leef ik door het geloof VAN de Zoon van God.

Hoe ik ook mijn best doe, dit alles begrijp en doorgrond ik niet.

Maar ik geloof het graag, want dat geeft moed en hoop en dat hebben we nodig, net als toen Hizkia en de mensen om hem heen.

Dat dit van alle tijden is, lezen we in 1 Johannes 4:4-6: “Lieve kinderen, u

bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.”

En u kunt zelf simpel invullen wie die ‘zij van de wereld‘ zijn. Wij in ieder geval niet, want wij zijn uit God!

