

TER OVERDENKING...._____door O. Vossema_____

God schiep

We zitten in de tuin te genieten van alle pracht om ons heen. Zo in het begin van Juni is alles op z'n mooist denk ik. Het komt op en ontluikt en groeit en bloeit en zorgt voor nageslacht. In één zin beschrijf ik hier het super complexe systeem dat al eeuwen moeiteloos functioneert en alle problemen het hoofd biedt.

Wat de mens eraan doet is simpel.

Wat zaden in de zwarte grond en binnen een paar dagen soms al breekt de aarde open en komt er iets groens tevoorschijn.

Als de regen wat op zich laat wachten even begieten we vanuit de regenton.

De zon stuurt zijn verwarmende straling voor mens en plant en alles en iedereen leeft op. En dat hele weergaloze systeem werkt moeiteloos samen en vult elkaar aan, ondanks de tegenstand van de onnozele mensheid.

Dat er minder bijen zijn om de planten te bestuiven is niet zo erg toch, de supermarkt heeft alles in ruime mate.

En de mensheid klungelt maar door met de ogen gesloten voor Gods schepping.

Vorig jaar hebben we kennelijk één aardappeltje vergeten te rooien, want er staat nu een aardappel plant naast de druif van al dertig cm hoog.

En het krioelt van de bijen en hommels en wespen in de tuin die precies weten wat ze moeten doen en dat voeren ze uit met de grootste nauwgezetheid van de morgen tot de avond zeven dagen in de week.

En dat allemaal ten dienste van u en mij. Gen.1:11:”En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen,

zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde en het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort.

En God zag dat het goed was”.

Vers 29:” En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragend gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen”.

Zo begon het prachtige samenspel, zodat wij kunnen eten.

En al eeuwen gaat dat goed, maar de mens doet verwoede pogingen om

dat alles te vernietigen met insecticiden en pesticiden en gemodificeerd zaad wat slechts één keer vrucht draagt en daarna nooit meer. Het jaar erop moet de mens zich weer vervoegen bij de fabriek (Monsanto, Bayer e.d.) om opnieuw mais te kopen inclusief alle chemische troep die erbij hoort. Ps.2:4:”Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten”. En waarom, om wat er staat in vers 1:”Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is”. De mensheid bedenkt en maakt van alles ‘wat zonder inhoud is’ en houdt geen rekening meer met God. Het enige waar de mensheid rekening mee houdt is de netto winst

en de macht om het zover te krijgen. En wij als gelovigen hoeven die wereld gelukkig niet te verbeteren, maar we moeten onze ogen goed opendoen en opletten hoe het net zich sluit om ons heen. Verder kijken als onze neus lang is lijkt me noodzaak in deze verziekte samenleving. God Woord bestuderen en elkaar daarmee bemoedigen, dat hebben we nodig. Doen dus? Het kan nog en het mag nog. Een hartelijke groet vanuit onze paradijselijke tuin en een zonnige zomer toegewenst.

Gonny en Oby

