

Hij zal groot zijn!

Als de engel Gabriël door God gezonden wordt om de geboorte van Jezus aan te kondigen, sluit hij zich met een enkel woord aan bij het getuigenis van de hele Bijbel: "En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal *groot* zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Heere God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen" (Luk. 1:31-33). In slechts enkele woorden wordt het profetisch getuigenis van het Oude Testament samengevat, nl. dat de beloofde Messias Zich zal openbaren als mens op aarde en *groot* zal zijn: Verlosser en Heer!

De Heere Jezus

Voordat Hij geboren werd als mens was Zijn Naam al bekend: Jezus. De Naam 'Jezus' is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Jehoshua' of (de verkorte vorm) 'Joshua' en betekent: Jahwe (HEERE) is redding. De Naam 'Jezus' is verbonden met de smaadheid die Hij droeg om Zijn volk te redden van hun zonden (zie Matt. 1:21). De gelovigen onder Zijn volk noemden Hem daarom ook nooit zomaar 'Jezus', maar 'Meester', of 'Heere', om de waardigheid die Hem toekomt

De HEERE

'Jezus' is de Naam van Hem, die wij in het Oude Testament kennen als de HEERE. Hij is de 'Ik-ben'. Van de HEERE wordt gezegd, dat Hij God is: "Ik ben de HEERE, en er is geen ander; buiten Mij is er geen God"

(Jes. 45:5). Hij is Degene die is en die was en die komt. Degene die zich in de Bijbel openbaart en waardig is onze lof, dank en eer te ontvangen: "...laten wie U liefhebben bestendig zeggen: De HEERE is groot!" (Ps. 40:17). In Psalm 70:5 herhaalt David deze woorden en besluit dan een beetje anders met: "...God is groot!" De HEERE die in het Oude Testament spreekt en handelt is dezelfde Persoon als Degene, die wij mogen kennen als onze Heere Jezus Christus (zie bijv. Jes. 44:6, Jes. 48:12, Joh. 8:58, Heb. 13:8, Opb. 1:8, Opb. 1:17, Opb. 22:13). Je zou zeggen dat Hij dus vóór Zijn geboorte al *groot* was! Toch zegt de engel: "Hij *zal* groot zijn". Dit groot-zijn heeft vooral betrekking op de opstanding van de Heere Jezus en alles wat daaruit voortvloeit. Hij is

de *goede* Herder, die Zijn leven inzet voor Zijn schapen, en ook de “*grote* Herder van de schapen” Die door het bloed van een eeuwig verbond is teruggebracht uit de doden...”

(Hebr. 13:20). Natuurlijk is het ook een heenwijzing naar de toekomst, als de Heere Jezus Christus Zich in heerlijkheid zal openbaren met grote macht en heerlijkheid: "Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken..." (Openb. 1:7).

Overwinnaar

Wij mogen nu al delen in Zijn heerlijkheid, terwijl we Zijn verschijning verwachten (vgl. Titus 2). De opgestane en verheerlijkte Christus zit ter rechterhand Gods. Hij heeft alles volbracht wat nodig

was tot redding der wereld. Hij is de Overwinnaar, al wordt dat door de wereld nog niet zo gezien. Maar daar komt verandering in! Het wachten is op de dag, dat Hij in heerlijkheid verschijnt, en dan zal elk oog Hem zien. Het oog van de goddeloze en van de zondaar; van de spotter en de twijfelaar; van de zieke en lijdende mens; van de trouwe werker in Zijn dienst... van u en van mij!

Tot die dag mogen wij getuigen van Zijn grootheid. Hij kwam op aarde en ging Zijn (lijdens)weg om zodoende de zonden van Zijn volk en die der gehele wereld te dragen: Het is volbracht!

Mede namens de broederraad wens ik u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

