

TER OVERDENKING...._____ door O. Vossema_____

Oogsten

De zomer is over zijn hoogtepunt heen, maar de natuur is nog steeds prachtig. Groene bermen met allerlei kleuren en de vruchtbomen en struiken hangen vol met de lekkerste dingen.

Het is een goed bramenjaar en we plukten al emmers vol hier aan de kant van de sloot en de spoorlijn. De Heere God biedt het gratis aan om jam en likeur en sap van te maken. Ook de tomatenplant is zwaar van de prachtige vruchten maar ze moeten nog wat rood kleuren. Overal overvloed in dit kleine landje maar je moet er kennelijk wel oog voor hebben. We speuren nog naar de vlierbes om te zien hoe ver die is. Vlierbessen sap is heerlijk een super gezond. En ja, je moet even moeite doen om zo ver te komen. Plukken en schoonmaken en verder bereiden in de keuken, maar dan heb je ook iets om van te genieten en de Heere God voor te danken. En hier en daar bloeit alweer de heide dus dat gaat naar de nazomer en de herfst. Hopelijk wordt het een 'Indian summer' d.w.z. een lange warme nazomer. De loop der seizoenen werd door de Heere God zwart op wit gegarandeerd al in Gen. 8:22. Het mooie van deze Goddelijke

uitspraak is dat het begint met 'zaaiing en oogst'. Die gaan niet ophouden 'al de dagen van de aarde'. Dan komen daar koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht nog bij. Allemaal prachtige garanties van de grote Schepper van hemelen en aarde. En we hebben in ons mini moestuintje gezaaid en oogsten nu omdat de Heere God Zijn afspraken altijd nakomt. Zaaiing en oogst, daar leven we van. Vaak zitten daar nog allerlei ketens tussen die er zwaar aan verdienen zoals supermarkten en de tussenhandel. Maar rechtstreeks bij de bron d.w.z. bij boeren in de buurt is natuurlijk veel beter. Daar zit ook geen chemische rommel in, maar de komkommers zijn wel krom. Geestelijk gaat dat ook zo. Zelf Gods Woord lezen en bestuderen is altijd beter om steeds maar weer naar anderen te luisteren. We hebben toch als mens het verstand gekregen om de Waarachtige te kennen? (1Joh. 5:20) Dat zegt de Heere God zomaar tegen mensen van vlees en bloed zoals wij

zijn. Mooi toch? Gebruik van maken dus en rondspeuren waar iets te oogsten valt in de Bijbel. Een prachtige dikke handleiding heeft de Heere God ons gegeven waaruit de mooiste vruchten uit tevoorschijn komen. Maar we zelf openslaan/ lezen / bestuderen/ rubriceren/ notities maken/ samen delen met anderen en uiteindelijk de Heere God ervoor danken. Al de (onze) dagen op de aarde zal dit niet ophouden. Daar heb je dus een heel mensen leven je handen vol aan om hiervan de oogsten en te genieten. En gezónd dat het is en je wordt er blij van, ook als het nogal tegen zit hier beneden.

De startzondag staat voor de deur en de Bijbelkringen gaan weer draaien en we gaan samen weer meer genieten van de oogst die de Heere God in rijke mate voor ons uitgedacht had.. Hij is een gulle God in alle opzichten. Wij, gezegend met alle hemelse zegeningen worden ook nog overladen met aardse zegeningen hoewel we daar geen aanspraak op kunnen maken. Dus danken we Hem vanuit het diepst van ons hart voor alles wat Hij voor ons in petto heeft. Ik word er altijd weer blij van als we elkaar weer vaker gaan ontmoeten en elkaar verblijden. We hebben elkaar ook zo nodig, toch? Nou, gebruik van maken dus: oogsten.

