

De boel warm houden

‘Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best’ zegt een spreekwoord. Maar als je, zoals veel mensen, vloerverwarming hebt en CV dan zie je daar nou niet direct ‘vuur’ in. Wij wel, want wij hebben een houtkachel en die straalt heerlijke warmte af en hoe dichter je erbij zit, hoe behaaglijker het is.

De kachel is bij ons ook het centrale punt in de kamer waaromheen de stoelen staan en de bank. Dat is de laatste jaren in veel huiskamers veranderd, want nu is veelal de TV het centrale punt en liefst een hele grote.

Maar onze kachel doet erg zijn best en moet regelmatig gevoed worden met weer een nieuwe lading hout. Ik zat daar over te denken, want geestelijk gaat dat eigenlijk net zo. Gelovigen doen er verstandig aan om dicht bij de Heere God te blijven om ons aan Hem te verwarmen. Dat moet ook met regelmaat gevoed worden en daar hebben we zelf de hand in. Daarom gaf hij ons ook Zijn Woord wat zo schitterend mooi is en waarin zoveel te ontdekken is, maar dan moet je daar wel in studeren anders koel je geestelijk af.

Als het winter is, moet er flink gestookt worden en dan gaan er wel een stuk of vijf bakken met hout per dag door. Gelukkig heb ik een grote voorraad en daar ben ik dan de hele zomer al mee bezig. Mooi werk

trouwens, buiten bezig zijn met hout zagen, kloven en stapelen. Dat zijn allemaal voorbereidingen.

En dat gaat geestelijk precies zo. Het Woord van God tot je nemen en liefst in grote hoeveelheden, dan heb je voorraad als het koud wordt. Dan heb je voorraad als je ouder wordt. Dan heb je voorraad als je ziek wordt of als je leven ‘anders’ loopt. Op die momenten weet je dan waar je je heil moet zoeken en troost kunt vinden.

Je hebt het allemaal op voorraad en het schiet je zo te binnen en weet het te vinden in de Bijbel.

Dan ben je in staat om geestelijk de boel warm te houden en er warmpjes bij te zitten.

Dat is geestelijke rijkdom en die is duurzaam en gratis te verkrijgen. De Heere God biedt het ons allemaal overvloedig aan: Liefde, Genade en Rust. Daar kunnen we onze hand rustig voor in het vuur steken, maar we moeten niet tussen twee vuren in komen te zitten, want dan ben je verkeerd bezig. Je kunt nou eenmaal

niet twee heren tegelijk dienen volgens Lukas 16:13. Maar we hoeven daarvoor ook weer niet het vuur uit de sloffen te lopen, want alles wat de Heere God ons biedt, is binnen handbereik. Volgens Deut. 30:14 “in uw mond en in uw hart, om het te doen. Kies dan het leven opdat u leeft”. Ik word er de hele dag aan herinnerd wanneer er weer hout in de kachel moet als ik de temperatuur voel terug lopen. Daar wen je op den duur aan, het wordt gewoon om het in de gaten te houden. Als ik op zolder bezig ben, merk ik het aan de pijp die daar langs loopt. In Job 22:21 lezen we: “Gewen je toch aan Hem en heb

vrede, dan zal het goede je overkomen”. Geestelijk gesproken is het dus ook een kwestie van gewenning om met hemelse zaken bezig te zijn. Ik ga ‘s morgens een uur voordat we opstaan even naar beneden om de kachel op te stoken en dan kruip ik er nog weer lekker even in.

Komen we dan later in de kamer dan is die al heerlijk warm. Kwestie van gewenning en discipline en daar geniet je de vruchten van. Iedere dag met de Heere God beginnen.

Een heel goed 2019 toegewenst en hou ‘de boel’ lekker warm.

