

TER OVERDENKING.... _____ door **O. Vossema** _____

Wat is onze routekaart?

Twee woorden vallen steeds op als de regeringsbobo's het beeldscherm vullen en ons proberen voor te spiegelen wat volgens hen de beste weg is in deze wereld: Onzekerheid en routekaart. De onzekerheid over de huidige situatie en de routekaart naar het nieuwe normaal.

Onzekerheid

Er zijn inderdaad veel onzekerheden in ons aardse bestaan. Toch zijn wij als hemelburgers in al die toestanden enorm in het voordeel. Die onzekerheid waar de wereld mee tobt en die hun hele leven behelst, komt bij gelovigen op de tweede plaats. Bij ons heeft het alleen maar te maken met het stukje leven op de aarde van de oude mens en wat we hier en nu tegenkomen. Onze missie gaat verder en is hoger; wij hebben een geloofsovertuiging en zijn overtuigd. Romeinen 8:18 zegt: "Ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden." En vers 38: "Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden

van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere"
(Nb: een virus is ook een schepsel).

Routekaart

God Woord lijkt me een uitstekend hulpmiddel bij onze routekaart om de juiste weg te vinden. Paulus pakte, toen hij nog Saulus heette, 'mensen op die van de weg waren' en gooide ze in de gevangenis en erger. Maar Christus zegt in Johannes 14, vers 6: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven." Daar moeten we dus zijn: Hij is onze weg. Wij zijn van die weg. In Handelingen 8:39 vervolgt de kamerling zijn weg met blijdschap. Natuurlijk, hij had de goeie weg net gevonden. En Felix bleek met die weg zeer goed op de hoogte, lezen we in Handelingen 24:22, maar hij verbond er geen consequenties aan, de sufferd. Want er is een nieuwe en levende weg door het bloed van Jezus. En Paulus verzekert de gelovigen in Korinthe dat ze moeten

streven naar de beste genadegaven;
vervolgens wijst hij hen dan een weg
die dit alles nog overtreft. Nou dat is
wel gebleken uit de openbaring van
het geheimenis in de late brieven.
Uitverkoren door de Heere God, al
heel lang geleden! Dat is een
opsteker.
Nog meer zekerheden? Ja:

Getrokken uit de duisternis,
overgeplaatst in het Koninkrijk van
de Zoon zijner liefde. Verzegeld met
de Heilige Geest der belofte.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Onze routekaart ligt dus vast in
Christus met alle zekerheden die
daaraan verbonden zijn. Hou dat
vast!

