

## Het echte leven

Er is rumoer onder de volken, veraf en dichtbij. Mensen zijn op de vlucht. Er is dreiging, geweld, wanhoop: is dit nou 'leven'? Ja, blijkbaar, maar er is meer! Er is leven dat dit alles overstijgt, een leven van rust en vrede midden in alle onrust en tumult.

Dat *echte* leven is te vinden bij de Heere Jezus Christus. Hij is "de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh. 14:6). In een wereld die op drift geraakt is, nodigt de Heiland eenvoudig uit: "Volg Mij". Tot rusteloze, zoekende, wanhopige mensen zegt Hij: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Matt. 11:28-30).

Te midden van al het rumoer om ons heen is het zaak te luisteren naar Zijn stem en Zijn boodschap. In het kennen van Christus ligt de ware zin van ons bestaan: "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt" (Joh. 17:3).

Het leven is pas echt de moeite waard als Christus ons leven is: "Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst" (Fil. 1:21). Gods Woord laat ons zien

dat er alleen in Hem houvast is, zekerheid en perspectief. Een leven van vrede en rust, vervuld met Zijn heil en verzekerd van Zijn beloften. Dát leven stijgt boven alle geweld, dreiging en wanhoop uit en is bestemd om in Gods heerlijkheid openbaar te worden. Het is een voorrecht om als gelovige te weten wat Paulus zegt in Kolossenzen 3, namelijk dat je leven verborgen is met Christus in God en dat je op Zijn dag met Hem in heerlijkheid zult verschijnen! Het is ook een voorrecht om anderen te mogen bekendmaken met dat *echte* leven in Christus, de hoop der heerlijkheid! En... wat een voorrecht om daar in de samenkomsten telkens weer mee bezig te zijn, op zondag tijdens de dienst en de zondagsschool, en op woensdag tijdens de bijbelstudie of bijbelbespreking/bidstond. Altijd weer staat Gods Woord centraal: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad" (Ps. 119:105). In dat licht mogen wij wandelen, in de liefde en genade van onze hemelse Vader.