

TER OVERDENKING...._____door O. Vossema_____

Planet B?

Dit is een moderne kreet bij milieuactivisten tegenwoordig. Ze houden betogingen en houden dan een bord omhoog met deze tekst: ‘Er is geen tweede planeet buiten deze aarde, geen tweede aarde; geen plan B’. Ze bedoelen dat dit de enige aarde is en die moeten we kost wat het kost door menselijke inzet behouden.

Als dat je levensovertuiging is als mens, dan kan ik me wel voorstellen dat je ongerust bent over de toekomst, want het gaat niet heel lekker zo om ons heen...

In de Bijbel lees ik echter iets wat totaal het tegenovergestelde is. 2 Petrus 3, vers 13: “Maar wij verwachten overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont”. Dat is wel een prachtige belofte en zekerheid. Dat gaat niet meer over de huidige hemelen en aarde maar om splinternieuwe hemelen en aarde. Dat is gewoon een kwestie van geloof, geloof je dat of geloof je dat niet. Ik geloof dat wel en dat geeft heerlijke rust en zekerheid. Wel een Planet B dus. Prachtig toch dat de Heere God steeds de volledige controle had, heeft en houdt en op Zijn tijd ingrijpt. Het komt dus goed en gelovigen weten dat natuurlijk al heel lang en daar komt dan o.a. ook hun rust vandaan. Ook als in de samenleving het net zich om de

mensheid sluit en restricties en verboden zich opstapelen zonder steekhoudende argumenten. Want de Heere God Die alles om ons heen schiep, keek al heel lang geleden verder dan de huidige schepping. De tekst uit 2 Petrus werd al wel 2000 jaar geleden op papier gezet en het is een aanhaling van nog veel langer geleden, nl. Jesaja 65:17 en 66:17, en dat werd al in 600 jaar vóór Christus geschreven. Geen enkele reden voor ons om de toekomst somber tegemoet te zien, maar juist vol vertrouwen. Wij kunnen als simpele mensen de huidige gang van zaken toch niet ombuigen naar iets anders, want welk doel zou dat moeten dienen; de Schepper een handje helpen? Te belachelijk voor woorden, want dat kan toch geen enkele gelovige in oprechtheid menen? Ik acht de

Heere God in staat om datgene wat Hij voorzegt en belooft ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat was in de hele periode van het O.T ook al zo. Steeds kwam Hij tot Zijn doel, dus ook voor nu geen zorgen voor de toekomst. Dus kan ik van harte Lied 880 van Joh. de Heer zingen:

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand” En het gaat verder met de woorden:

Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat U doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
Met een rustig stil gemoed.

