

TER OVERDENKING...._____ door O. Vossema_____

‘De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld’

Dat is de tekst van het 5^e couplet van lied 784 van Johannes de Heer. Meer dan ooit is dit een waarheid die we dagelijks om ons heen zien nu. Wat er werkelijk aan de hand is weten we niet echt en de overheid is nou niet de meest betrouwbare is gebleken. Wat wel betrouwbaar blijft is Gods Woord.

Romeinen 10:12: “Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek,. Want Een en Dezelfde is Heer van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen”.

En later lezen we in één van Gods openbaringen aan Paulus in Efe. 2:11-21 dat er ook geen onderscheid is tussen besnedenen en onbesnedenen.

Vers 14b: “Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees teniet gedaan, de wet van de geboden, die uit bepalingen, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede maken”.

Dat was een lange zin met een prachtige waarheid. Daar hou ik van en dank God ervoor.

De bevestiging lezen we in Kol. 3:11: “Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar of Scyth, slaaf of vrije, maar Christus is alles en in allen”.

Weer een indrukwekkende en uitvoerige lijst van de grootst mogelijke, menselijke verschillen die mensen menen te moeten maken. Bij de Heere God dus niets van dat alles.

En dan komt het toch voor dat er tegenwoordig weer een vermeend splinternieuw onderscheid wordt vernomen dat niet alleen de samenleving bedreigt, maar zelfs door gelovigen hier en daar wordt gehanteerd en binnen het Lichaam van Christus wordt geplaatst. De één meent stellig te worden gediscrimineerd door de ander, al werd dat nooit uitgesproken en is het ook niet aan de orde. De één gaat achteloos mee in de adviezen van de overheid en de ander ziet het nog even aan, omdat er gerede twijfel is gerezen.

Dat kan tot vreemde gedachten leiden en dat kan nimmer de bedoeling van de Heere God zijn, want Hij heeft juist zo’n onvoorstelbaar groots werk verricht op Golgotha om verschillen weg te

nemen. In de ogen van de Heere God zijn we allen uitverkorenen, heiligen en geliefden (Kol. 3:12). De tip die onze Schepper erbij geeft, lezen we in vers 13: “Verdraag elkander en vergeef de één de ander”. We dienen dat te doen in een geest van “innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld”.

We mogen elkaar “voortreffelijk achten” volgens Fil. 2:3, ongeacht onze persoonlijke ideeën en besluiten. Er zijn zoveel nieuwe dingen die ons belagen en die ik tegenkom in samenkomsten met die rijke scharkering van broeders en

zusters. Allemaal door de Heere God van harte uitverkoren en geliefd. Daar mogen wij niet aan tornen. En er is al genoeg leed en ellende bij degenen die buiten staan en Christus nog niet kennen of nog niet willen geloven. En laten we vooral ook bidden voor de overheid, zodat wij een rustig en stil leven kunnen leiden, “in alle godsvrucht en waardigheid” (1 Tim. 2:2). Lied 784 eindigt met de woorden: “Mijn kracht en mijn lied. De Rots aller eeuwen, mijn Kracht en mijn Lied’.

*Namens de Broederraad alvast
gezegende Kerstdagen en een goede
jaarwisseling!*

