

## Was Paulus een influencer?

Dat woord kom je tegenwoordig vaker tegen vergeleken bij een paar jaar geleden. Letterlijk vertaald betekent het: een beïnvloeder. Iemand die (tegen betaling) anderen probeert te beïnvloeden om bepaalde producten te kopen of een bepaalde politiek aan te praten, etc.

En de mens wordt al zo enorm beïnvloed door de media en alle reclame die dagelijks in de bus gegooid wordt. Wat dat betreft is deze tijd behoorlijk complex geworden en dat neemt alleen nog maar toe.

Als je een wakkere vrije denker bent, prik je daar wel doorheen, maar de grote massa loopt vaak als makke schapen achter de media aan en wenst daar niet over na te denken. Paulus was ook een man die met een enorme inzet een prachtige boodschap voor iedereen had. Hij deinst er niet voor terug om op de Areopagus de bevolking van Athene met luide stem zijn blijde boodschap te laten horen volgens Handelingen 17, vers 22: “Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent.” En dan vertelt hij hun van de God die de kosmos (*hemel en aarde*) gemaakt heeft, maar niet in tempels woont “... en ook niet door mensenhanden gediend wordt alsof Hij iets nodig heeft”. Dat was een pittige tekst en

behoorlijk afwijkend voor de mannen in de Griekse hoofdstad. Paulus doet zijn best om ook deze mensen met list te vangen, zoals hij ook schrijft in 2 Korinthe 12:16. Is hij dan toch een beïnvloeder? Misschien, maar zonder winstoogmerk en met de beste boodschap die een mens kan krijgen. Paulus kreeg er niet voor betaald en wist dat het om een zaak van leven of dood ging. Hij ging ervoor en werkte jarenlang keihard en kreeg het zwaar te verduren. Hij geeft er zelf een korte opsomming van in 2 Korinthe 11:23-28 en dat is een trieste lijst van gevangenschappen en stenigingen, stokslagen en honger, e.d. Kom daar eens om bij de huidige influencers die veilig en op afstand blijven via internet en er grof voor betaald worden, terwijl het hun niet interesseert of hun boodschap waarheid bevat. Het gaat tenslotte tegenwoordig in alles om de poen. Zo niet bij Paulus. Hij ging op eigen kosten in opdracht van zijn Verlosser die hij behoorlijk

confronterend op de weg naar Damascus tegenkwam. Hij had een enorme inzet en deinsde nergens voor terug. ‘t Zal je maar gebeuren dat je door een woedende menigte met stenen wordt dood gesmeten. Ze laten hem liggen, maar hij blijkt niet dood, hij staat op en gaat de volgende dag (!! ) al weer op pad met zijn beurs geslagen lijf (Hand. 14:19-21). Dat was totale inzet voor de enige goede zaak die deze wereld toen en nu nodig heeft.

Daar komen wij doorgaans niet aan toe. Maar een blijde boodschap voor de wereld om ons heen hebben wel degelijk. Je kunt je toch niet stilhouden als je de mensen om je heen ziet zuchten en angstig zijn. Ze

worden voortdurend bedolven onder leugens en desinformatie en hebben het niet in de gaten. Angst wordt aangepraat en dat is wat wij als gelovigen ons nou eenmaal niet moeten laten aanleunen, volgens Filippenzen 1, vers 28: “... en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstander”. Dus, laat u niks wijsmaken door leugenachtige influencers, maar hou vast aan de Waarheid en die is uitsluitend in Christus!

U bent de bron van Licht en leven,  
bron van gena voor wie gelooft.  
U wilt geluk en vrede geven, al wat  
Uw Woord ons heeft beloofd.  
*(Lied 210 Geestelijke liederen)*