

Groeien om klein te worden

Saulus van Tarsen was door zijn ouders genoemd naar koning Saul, de eerste koning van Israël. Van koning Saul is bekend dat hij een hele lange vent was, een kop groter vergeleken bij de gemiddelde Israëliet, lezen we in 1 Samuël 9, vers 2: "... van wie de naam Saul was, jong en knap, ja, er geen knappere man dan hij onder de Israëlieten; vanaf zijn schouders en hoger was hij langer dan al het volk" (zie ook 1 Sam.10:23). Daar komt dus de uitdrukking vandaan: 'Met kop en schouders ergens boven uitsteken'.

In Hij moest hun koning worden, want de omringende volken hadden toch ook een koning? Toch kwam hij uit de kleinste stam, Benjamin, net als Saulus van Tarsen, zijn naamgenoot. Maar het loopt al vrij vlot mis met koning Saul en in 1 Samuël 13:13 lezen we al dat Samuël tegen hem zegt: "U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heere uw God dat Hij u geboden heeft niet in acht genomen." En in vers 14: "De HEERE heeft een man naar Zijn hart uitgezocht...", enz. En naar deze lange, knappe koning hadden de ouders van Saulus van Tarsen hun zoon genoemd, in het Grieks: Saulus.

Ik zou dat geen gelukkige keuze willen noemen.

Als de Heere God Saulus staande houdt tijdens zijn reis naar Damascus is dat een enorme schok voor de supervrome Saulus. Hij had het verder geschopt dan zijn tijdgenoten en was een Farizeeër van het zuiverste soort, maar hij was het juiste spoor volledig bijster en vervolgde oprechte gelovigen en zaaide dood en verderf. Je was je leven niet zeker als je van harte in Christus geloofde met Saulus in de buurt.

Dan wordt hij naar de 'Rechte weg' gestuurd en zijn leven neemt een kolossale wending. Het meest bizar is wel dat zijn

naam veranderd wordt in ‘Paulus’ en dat betekent: kleintje. Maar zelfs deze naamsverandering past precies in het Goddelijk bestel, want de mens moet geen kapsones hebben om zaken naar zijn menselijke hand stellen. Een gelovig mens moet juist kleiner worden, zodat de Heere God meer gestalte in zijn bestaan kan krijgen.

Johannes de doper drukt het zo prachtig uit in Johannes 3, vers 30: “Hij moet meer worden, ik echter minder.”

En de Heere Jezus Zelf vult dat aan met de woorden die we lezen in Lukas, vers:48: “Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn.”

En zo liggen de verhoudingen ook m.b.t. het komende Koninkrijk: “Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de doper, maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij” (Matt. 11:11). Dat zijn wel uitspraken om eens even over na te denken. In de wereld is het zo dat de groten der aarde de dienst

uitmaken en aan anderen hun wil opdringen.

Zo is het bij de Heere God niet. Gelovigen zijn allemaal gelijk en mogen zich dienstbaar opstellen ten opzichte van de Heere God, en vragen: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ (Hand. 9:6).

Dat was ook het eerste, wat Saulus van Tarsen aan de Heere God vroeg toen hij staande werd gehouden op weg naar Damascus.

Dan liggen de verhoudingen zoals ze behoren te liggen.

Daarna leidt hij een totaal ander leven in afhankelijkheid van de Heere God, want hij is klein geworden. We moeten dus leren geestelijk te groeien om klein te worden. Klinkt tegengesteld maar is het niet.

Psalm 143, vers 8: “Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.”

Dat is een prachtige bede om de dag mee te beginnen. Onszelf opheffen tot Hem en bidden om te horen welke kant het op moet. Gewoon doen.



