

Prematuur

Als het volk Israël de Jordaan nog niet is overgestoken en ze nog het land Moab zijn, geeft de Heere God al voorschriften via Mozes aan het volk voor de nabije toekomst. Hij voorziet de nodige problemen en zorgt op voorhand voor een werkbare oplossing.

Volgens Psalm 103 weet de Heere God natuurlijk ook precies wat voor vlees Hij in de kuip heeft. Vers 14: “Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat we stof zijn.” We zijn door Hem geschapen en Hij weet precies hoe we zijn en welke beperkingen we allemaal hebben. Zo zorgt Hij dat er zes vrijsteden worden vastgesteld waarheen een mens kon vluchten als hij b.v. per ongeluk een medemens had gedood en iedereen achter hem aan zat. Ik werd erdoor getroffen dat de Heere God vooraf deze bepalingen liet vastleggen en bekend maken. Het zal je maar gebeuren dat jou domme blunder een medemens fataal wordt. Maar God kent Zijn pappenheimers en weet wat er gaat spelen en komt op voorhand met een passende oplossing. Al in Genesis 3:15 wordt de Verlosser aangekondigd die uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen en dat was na de zondeval. Maar in de brief aan de Efeziërs lees ik dat de Heere God een

uitverkiezing instelt. Efeze 1, vers 3: “... Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn in liefde.” Dat is dus een pasklare oplossing uitdenken en uitvoeren vóórdat het probleem is opgetreden.’ Dat gaat onvoorstelbaar ver en het is prachtig mooi en ik word heel blij van deze feiten. En eeuwenlang heeft de Heere God deze schitterende waarheid voor Zich gehouden en niet bekend gemaakt. En op het nippertje, voordat de Joodse staat onder de voet wordt gelopen, wordt het door Paulus buiten Israël bekendgemaakt. Het is groots in omvang en liefde, en wordt uitvoering verder beschreven in hoofdstuk 3. Het doel was en is: “heilig en smetteloos voor Hem zijn.” Dat geldt voor mensen zoals u en ik, in welke bubbel we ons ook mogen bevinden, want iedereen schijnt tegenwoordig in een bubbel

te zitten volgens de laatste mode. Hoe dat zit met die bubbels begrijp ik niet, maar het lijkt me prima om bij Christus in de bubbel te zitten, want dan zit je goed. Uitverkoren vóórdát ik geboren was om “heilig en smetteloos te zijn.” In die hemelse Bubbel zitten alleen maar ‘hemelburgers’ volgens Filippenzen 3:20. Dat zijn mensen die een vernederd lichaam hebben dat veranderd zal worden, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam. Snap ik ook niet, maar lijkt me grandioos. Als gevolg van dit alles worden we geacht niet meer zo aards bezig te zijn, maar hemelse dingen te zoeken volgens Kolossenzen 3.

Dat geldt gelukkig ook als je leeft in

een ontwrichte samenleving die geteisterd wordt door een onzichtbaar, vijandelijk virus. Dat beurt mij op als ik soms knap sjagrijnig word van al dat angstige en spastische gedoe om me heen. Dat geeft heerlijke rust, ook als het journaal weer meldt dat de zaak nog lang niet onder controle is. Iedere belemmering van ons naar God toe is ruimschoots uit de weg geruimd en dat verheft mij zeer ver boven alle aardse gedoe. Daar ben ik de Heere God zeer dankbaar voor, want het geeft mij moed. Ik wil u graag allemaal goede moed toe wensen, want we zijn op de goede weg!