

TER OVERDENKING...._____ door O. Vossema_____

De Partij voor de mensen

Wel een gevoelig onderwerp onder gelovigen, politiek. Voor de één is het een heilige plicht en adviseert het kerkbestuur de politieke kleur. Voor de ander is het onderwerp onbespreekbaar of verwerpelijk, naar ik ervaren heb. Maar voor ongelovigen is er volop keuze uit alles wat men maar wenst.

Voor mij als gelovige is het simpel, ik kies voor: De partij voor de mensen. Er is een zeer uitvoerig partijprogramma beschikbaar van bijna 2000 pagina's. Het is de langst bestaande partij die er is, al van vóór de grondlegging der wereld. Het dagelijks bestuur bestaat ook niet uit mensen. Gelukkig maar toch? De Heere God zette alles op en ontwierp woord voor woord het partijprogramma. Het lidmaatschap is gratis; er is geen inschrijfgeld of toelatingsexamen en het lidmaatschap kan nooit worden beëindigd. Etnische achtergrond of geaardheid spelen geen enkele rol. De doelstelling lezen we b.v. in 1 Tim. 2:3: "Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen". Ik ken geen enkele andere partij waarbij het geluk en de zaligheid van ieder individu prioriteit nummer één is. Niets komt hier bij in de

buurt. Wel klinken soms prachtige en aantrekkelijk beloften, vooral als er weer verkiezingen aankomen. In de praktijk erna komt er zelden iets van terecht. Het aantal partijen neemt sterk toe de laatste jaren, maar er verbetert niets. De ellende wordt steeds groter en onoverzichtelijker. Milieuproblemen; ziekten en epidemieën; oorlogen en spanningen; stress bij mensen en ook steeds meer bij kinderen en jonge mensen.

En nu, als klap op de vuurpijl, blijken bijna alle landsregeringen meer en meer totalitaire en dictatoriale neigingen te vertonen. Vrijheden worden ingeperkt en er worden zware bedreigingen geuit. Vrijheidsberoving en zelfs internering voor wie niet blindelings meegaat in de kakofonie van nepnieuws en valse cijfers. Het net sluit zich langzaam om het volk heen en de meerderheid heeft het niet eens in de gaten.

Gelukkig is daar bij de Partij voor de mensen niets van te bespeuren. De tweede regel van hun partijprogram staat in Gal. 5:1: “Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgekocht, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten”. Ook één van de belangrijke punten lezen we in Joh.14:27: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, niet zoals de wereld die geeft”. Dit soort VREDE is die van de allerhoogste soort, die gaat alle menselijke verstand te boven, volgens Fil.6 en 7: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw

verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus”. Alleen al deze drie punten halen mij over de streep en overtuigen me van de juiste keuze. Ik word hier enorm blij van en het geeft me moed en vrede. Zullen we dit samen maar gewoon vasthouden, broeders en zusters? Er is hier beneden n.l. geen enkel alternatief.

